



Parochie H. Gulielmus



**Parochie H. Familie en
O.L.V. van Lourdes.**

Voltastraat, Pres. Rooseveltln
211, 6224CP Maastricht.

SNS-Bank

IBAN: NL28SNSB0858383500

Parochiecentrum

Edisonstraat 2, 6224GK
Maastricht. Tel.: 382 52 78

www.kerkmou.nl

Bij nood: Tel.: 043-6314500

S.O.S. tel. Hulpdienst
045-571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 68 nr. 12 9 juni 2018

Wat zoek je pelgrim?
Welk doel hoop je te vinden?

Nee, de Heer die je zoekt
Wacht niet op jou
Bij het einddoel van de weg

De Heer die jij zoekt
Is je metgezel op de reis.

Moge hij je behoeden
Voor alle kwaad
En tot wij elkaar weerzien,
Je beschermen
En dragen in zijn hand

EZEL OF VLIEGTUIG

De Amerikaanse dominee weet het heel zeker, als Jezus nu terug zou komen dan zou hij niet meer op een ezel rijden, maar dan zou hij de wereld rondvliegen met een vliegtuig. Deze dominee wist ook welk vliegtuig dat moest zijn, want toen hij het God had gevraagd, had God ja gezegd. Ik ben het model vergeten. Ik heb alleen onthouden dat het 54 miljoen dollar zou moeten kosten. Zijn mensen moeten giften bij elkaar brengen zodat hij het kan kopen. Maar het mooiste komt nog. Deze dominee had al 3 vliegtuigen! Ik heb altijd gedacht dat je maar in één auto tegelijk zou kunnen rijden, en dat dat ook geldt voor vliegtuigen. Zouden mensen dat geld voor deze dominee bij elkaar brengen? In Amerika is veel mogelijk en ik moest denken aan wat mijn vader zei: "Mattie, als het niets meer wordt in de kerk, moet je gewoon naar Amerika gaan en daar een nieuwe kerk beginnen!". Mijn vader had dat al in de gaten. Soms bekruipt me wel de neiging om hard weg te rennen naar Amerika, maar de berichten die van daar komen, maken me huiverig. Ik heb vooral schrik voor de grote kloof tussen arm en rijk. Zou ik daar tegen kunnen? Maar hier krijg ik wel moeite met onze kardinaal. Hij is de leider van onze RK kerkprovincie. Mijn moeite zit er in dat ik het gevoel krijg dat mij steeds weer de oren gewassen worden. Jezus waste in elk geval nog de voeten van zijn leerlingen. Deze man is wat nukkig, Hij ziet de Paus het helemaal verkeerd doen als de Paus tegen de Duitse bisschoppen zegt dat ze hun problemen onder elkaar in broederlijke liefde moeten oplossen en niet van hem een antwoord vragen dat ze allang kennen en waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. Scherpslijpers heb je wel overal. Ze zijn nodig om alle voorschriften in het oog te houden, maar ik voel me meer thuis bij iemand die zegt dat de mens er niet is voor de sabbat, maar de sabbat voor de mens. En eigenlijk is onze kerk zo gek nog niet. De laatste regel van het Kerkelijk wetboek is heel interessant, die zegt namelijk dat steeds het zielenheil, met inachtneming van de canonieke billijkheid, voor ogen gehouden moet worden en dat dat in de kerk steeds de hoogste wet is. Dat is eigenlijk ongehoord. Wat het zielenheil is laat zich niet vangen in welke wet dan ook. Paulus wist dat al als hij zegt dat hij in de Liefde voor Christus de wet overwonnen heeft en zo overbodig heeft gemaakt (CIC Can 1752). Zou de kardinaal net als die dominee ook een speciaal lijntje hebben en precies weten wat Jezus wil als hij ons de oren wast? Maar hoe zit het dan met ieders zielenheil? Kan een ander dat zo maar weten en invullen? Of moet iedereen daar zijn eigen antwoord op geven, in dialoog met elkaar dat wel? pastor Mattie Jeukens ofm

MANUS VAN ALLES 24 JUNI

Het is een begrip geworden in heel Nederland: het Multiculturele Manus van Allesfestival in het Wittevrouwenveld. Tijdens de mis van 10.30 uur komt voor de derde keer de Mastreechter Staar zingen. Na de mis is er voor de pastorie weer het Vredesplein, waar we zuivere koffie schenken met hopelijk iets lekkers erbij als u dat voor ons wil bakken. Ook zijn helpers van harte welkom om de koffie uit te schenken en om de kopjes af te wassen. Houd deze dag vrij voor de bijzondere mis met de Staar en voor de gezelligheid erna.

MASTREECHTER STAAR 24 JUNI

Jawel dus, ze komen echt weer, ook dit jaar voor de mis van 24 juni die om 10.30 uur begint, met na de mis nog een klein Mini-concert in de OLV van Lourdeskerk. Hier moet je gewoon bij zijn. Al loop je de deur van de kerk misschien niet plat, deze ene keer is het de moeite waard. Ook de koning is over de drempel gekomen!

VREDESPLEIN MANUS VAN ALLES 24 JUNI

Voor de pastorie is er weer het Vredesplein, zoals al vele jaren de gewoonte is. Het is voor velen het vaste rustmomentje. Zoals alle jaren zal er koffie zijn en iets lekkers erbij, als u ons helpt. Het kan cake zijn, maar er zijn ook hele lekkere wafelbakkers. Kom je meedoen? Alle hulp is van harte welkom en je kunt je opgeven met een telefoontje naar 043 3634348, de pastorie!

Voor het Vredesplein zijn er enkele kramen van de Vrienden van de OLV van Lourdeskerk met mooie tweede handspullen. De opbrengsten komen ten goede aan het fonds van de Vrienden om goede acties in en rond de kerk te steunen.

OPENING STADSPARK MAASTRICHT OOST 16 JUNI

Er is teveel om op te noemen, maar de Groene Loper begint tot leven te komen. Op zaterdag 16 juni is er vanaf 14.00 uur tot en met 23.00 uur de feestelijke opening van het vernieuwde stadspark met tal van activiteiten. Er is van alles te doen. Kom zelf maar kijken of loop achter de harmonie De Gele Ridders aan als zij vanaf 13.00 uur door de wijk trekt op weg naar het stadspark. Bij alle activiteiten wil ik er één in het bijzonder noemen en dat is 'Heel Oost Bakt'. Wie bakt de lekkerste taart of de mooiste wafels? Als de beoordelingsjury geproefd heeft, zal de rest verkocht worden bij

de "High Tea". En met de prachtige zaken als Talentino en OnTop, Caracola en Faren zal er ook een Preuvement zijn en dansen in het park. Alsof dat nog niet genoeg is, draait er ook nog om 22.00 uur een film en er zijn marktkramen om op zoek te gaan naar iets leuks. Dus 16 juni vanaf 14.00 uur ben je welkom in het Stadspark Maastricht-Oost.

10 JAAR KUNSTKETEL VRIJDAG 25 MEI

Er pruttelde van alles afgelopen vrijdagmiddag 25 mei op de hoek van de Frankenstraat en de Edisonstraat. Manon was het stralende middelpunt van die 10 jaar, waarin allerlei groepen en uiteenlopende mensen, culturen en nationaliteiten elkaar steeds weer in al hun eigen-wijzigheid kunnen ontmoeten en aan de slag gaan. Manon heeft gevraagd om iedereen van harte te bedanken voor inzet, gave, betrokkenheid, aanwezigheid en steun. Danke dus en dat op de Kunstketel alle zegen mag blijven rusten die maar mogelijk is.

WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?

Deze keer kreeg ik een heel ander verhaal te horen over wat iemand vond nodig te hebben om 'Mens te zijn' en zij vond dat ik dat ook moest vertellen.

Het begin op de kleuterschool als zij haar mond niet houdt en de juffrouw een 'non' vindt dat zij niet lief is. Voor straf moet zij de bezemkast in, een donker hok. En terwijl zij daar zit denkt zij opeens: "Jij kunt me hier wel opsluiten en al zou je me vergeten, mijn moeder vergeet mij niet en die zal mij komen zoeken en bevrijden". Dat gevoel is haar op alle moeilijke momenten bij gebleven. Het gevoel dat als je klem zit je gezocht zult worden door iemand die je zal bevrijden. Dit is een medicijn tegen elke angst, ook de angst voor de dood.

WANDELEN IN ITALIE

Twee keer dit jaar zal ik met een groep gaan wandelen in Italië en ik hoop dat ze daar toch in de eurozone blijven, want als we de euro moeten gaan inwisselen voor lires wordt het krap lastig. Dan heb je een extra aanhanger nodig om dat geld mee te nemen.

De eerste tocht is van 3 tot en met 17 juli 2018 van Stroncone naar Assisi. Dit is dé tocht! Het is in het voetspoor van Franciscus op gaan naar Assisi en al wandelend met de voeten ervaren wat Franciscus bedoeld zou kunnen hebben. Er is nog één plek!

De Tweede tocht is van 20 tot en met 30 augustus en gaat van Bologna naar Florence over de 'Beroemde Godenweg'. Op deze tocht is er nog plek voor 4 wandelaars. Op deze tocht hoeven we niet steeds ons matje uit te rollen, maar krijgen we echte opgemaakte bedden en een diner aangeboden. Dit is dus eigenlijk wel luxe! En er is veel cultuur, want de eerste dag bezoeken we Bologna, dan is het 7 dagen wandelen om vervolgens nog een hele dag Florence te bezoeken. Als je interesse hebt om mee te gaan? bel 043 3634348.

GIELKESMERRET 8 EN 9 JULI

Zaterdag 8 juli is op het Aartshertogenplein alweer de 31^e editie van de Gielkesmerret van 10.00 tot en met 17.00 uur. Het is volgens het vertrouwde concept en kramen zijn ook dit jaar weer te huur bij Jo Dams, tel: 06 44 15 34 50. Op zondag 9 juli is net als vorig jaar de Gielkesbronnk van 12.00 tot en met 19.00 uur. Een nieuwe traditie met dankzij sponsoren weer een spetterende band.

GEDOOPT:



Op zondag 20 mei is in de OLV van Lourdes gedoopt:
Divina **Frints**, de dochter van Rudi en Wendy Frints - Smeets
uit de kasteel Rimburlaan 40;
en eveneens

Aurelie Komasiński de dochter van Rafaël en Rosalinde Komasiński –
Puts en het zusje van Emma Jolle en Isabella Mia van het Kardinaal van
Rossumplein 39

Op zondag 27 mei is **Joeyano Koopman** gedoopt, de zoon van Joey en
Kim Koopman – Craps uit de Kasteel Erensteinstraat 36 en het broertje
van Ashwin, Kyano, Joanna, +Zoë-Dalina en Dazelinjo.

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot
zegen mag zijn.*

GAAN TROUWEN:



Op vrijdag 8 juni trouwen om 13.30 uur in de OLV van
Lourdes **Kevin Dreessen** en **Ramona Gorter**, zij wonen in
de Paus Johannes XXIII straat in Heugemerveld. Zij hebben een
dochtertje Zoë. Kevin en Ramona zorgen voor eigen muziek

Op vrijdag 15 juni trouwen om 14.30 uur in de OLV van Lourdes **Lennart
Kerstges** en **Romina Houben**, zij wonen in de Heeg op de

Haafkensborg en zij hebben 2 kinderen: dochtertje Skylar en zootje Kayden. Deze viering zal door ons Theresiakoor opgeluisterd worden.

Dat hun ja-woord sterk en duurzaam mag zijn. Bron van leven.

OVERLEDEN:



In het Hospice aan de Abtstraat is op 19 mei **Bèr Heugen** overleden, de echtgenoot van Annie Heinzelmänn. Zij woonden op de Dr. Schaepmanstraat 72B. In zijn jonge jaren heeft Bèr heel veel muziek gemaakt en samen gespeeld met Johnny Blenco. Zelfs de afgelopen maanden kon hij nog met passie praten over zijn grote idolen waaronder Zara Leander. Maar Bèr was het laatste jaar helemaal uit het veld geslagen door de kanker die hem overkomen was en die hem zwaar depressief heeft gemaakt. Hoe erg ook, de dood kwam als een bevrijding. Bèr wilde in alle stilte heen gaan. Bèr is 82 jaar geworden. Op 19 mei was in alle beslotenheid zijn afscheid in het crematorium van Geleen.

Dat de overledene moge rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hem onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 9 juni

19.00 18^e Jaardienst Jef Rodolf / Sylvano Zwackhalen / Helena Natterman / Ed Schijlen / Jo Horbach / Lambert Last / Leon Gilissen

Zondag 10 juni 10^e Zondag door het jaar

10.30 Leon Strijp / Gerrie Hermse – Mullens / Dave de Vlam / Theo Vertommen / Gerrit Grit , Silvia Haan-Grit / Jacques Plusjé en Miets Plusjé – Klever /Jan Oomen / Kitty Roevros-Habets / Truus Gense-Daems / Henk de Baar en Annie de Baar-Biesmans / Jo Haaken en Marga Haaken-Winckers / Nolda Herijgers-de Baar

Maandag 11 juni

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 12 juni

09.00 Corrie van de Berg

Woensdag 13 juni Feest van de H. Antonius

18.30 Rozenkrans

19.00 Johannes en Ans Smeets-Willems

Zaterdag 16 juni

19.00 Corry Cauwels-van der Wiel / Annie Hendrikx-Smeets / Margreet Dams-Beckers / Nol Coenen / Mia Dingena-Hameleers / Annie Sanders / Frits Schuman

Zondag 17 juni 11^e Zondag door het jaar

Vaderdag

10.30 Vic Kessen / Wil van Beek / overleden ouders Poolmans – van Beek / 4^e jaardienst Henny Lambrix / Hub de Vree / Jo Geron / Hannie van Zeijl-van der Linden, Harrie van Zeijl en zoon David / overledenen van de familie Claessens / Truus Lahaije-Thijssen / Mariëtte Jonkhout-Vandenboorn

Maandag 18 juni

09.00 Pater Felix Tijdink ofm

Dinsdag 19 juni

09.00 Eugene van Dooren en Mia van Dooren-Magnée

Woensdag 20 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Zaterdag 23 juni

19.00 Ber Slangen /Breur Moenen / Sjra Jansen / Bertina Stitzinger / Gerarda Nijsten-Lousberg / Pastor Jean Rademakers / Huub Magdelijns

Zondag 24 juni 12^e Zondag door het jaar

Manus van alles Maastrichter Staar

10.30 Riek Vallenga-van Dijk / Mgr. Edmond Beel / Pastoor Jacobs en Zuster Louise / voor de overledenen van de fam. Fraats- Matti en Kaanen-Matti / 5^e jaardienst Cor Horbach / Leon Gennotte / Ine Geelen en Diny Wijnen / Celine Hardy-Peeters

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT**

UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)