

## Parochieblad: 'Wegwijs |'t Klökske'

Jaargang 68 | nr.12 | 9 juni 2018

---

### Column van de pastor EZEL OF VLIEGTUIG

De Amerikaanse dominee weet het heel zeker, als Jezus nu terug zou komen dan zou hij niet meer op een ezel rijden, maar dan zou hij de wereld rondvliegen met een vliegtuig. Deze dominee wist ook welk vliegtuig dat moest zijn, want toen hij het God had gevraagd, had God ja gezegd. Ik ben het model vergeten. Ik heb alleen onthouden dat het 54 miljoen dollar zou moeten kosten. Zijn mensen moeten giften bij elkaar brengen zodat hij het kan kopen. Maar het mooiste komt nog. Deze dominee had al 3 vliegtuigen! Ik heb altijd gedacht dat je maar in één auto tegelijk zou kunnen rijden, en dat dat ook geldt voor vliegtuigen. Zouden mensen dat geld voor deze dominee bij elkaar brengen? In Amerika is veel mogelijk en ik moest denken aan wat mijn vader zei: "Mattie, als het niets meer wordt in de kerk, moet je gewoon naar Amerika gaan en daar een nieuwe kerk beginnen!". Mijn vader had dat al in de gaten. Soms bekruipt me wel de neiging om hard weg te rennen naar Amerika, maar de berichten die van daar komen, maken me huiverig. Ik heb vooral schrik voor de grote kloof tussen arm en rijk. Zou ik daar tegen kunnen? Maar hier krijg ik wel moeite met onze kardinaal. Hij is de leider van onze RK kerkprovincie. Mijn moeite zit er in dat ik het gevoel krijg dat mij steeds weer de oren gewassen worden. Jezus waste in elk geval nog de voeten van zijn leerlingen. Deze man is wat nukkig, Hij ziet de Paus het helemaal verkeerd doen als de Paus tegen de Duitse bisschoppen zegt dat ze hun problemen onder elkaar in broederlijke liefde moeten oplossen en niet van hem een antwoord vragen dat ze allang kennen en waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. Scherpslijpers heb je wel overal. Ze zijn nodig om alle voorschriften in het oog te houden, maar ik voel me meer thuis bij iemand die zegt dat de mens er niet is voor de sabbat, maar de sabbat voor de mens. En eigenlijk is onze kerk zo gek nog niet. De laatste regel van het Kerkelijk wetboek is heel interessant, die zegt namelijk dat steeds het zielenheil, met inachtneming van de canonieke billijkheid, voor ogen gehouden moet worden en dat dat in de kerk steeds de hoogste wet is. Dat is eigenlijk ongehoord. Wat het zielenheil is laat zich niet vangen in welke wet dan ook. Paulus wist dat al als hij zegt dat hij in de Liefde voor Christus de wet overwonnen heeft en zo overbodig heeft gemaakt (CIC Can 1752). Zou de kardinaal net als die dominee ook een speciaal lijntje hebben en precies weten wat Jezus wil als hij ons de oren wast? Maar hoe zit het dan met ieders zielenheil? Kan een ander dat zo maar weten en invullen? Of moet iedereen daar zijn eigen antwoord op geven, in dialoog met elkaar dat wel?

*Pastor Mattie Jeukens ofm*