

Wijkpresentie Maastricht-Noordoost



Stichting Wijkpresentie Maastricht-Noordoost, Edisonstraat 2, 6224 GK Maastricht.

Nieuwsbrief

december 2020,

Jaargang 9, nummer 1

In dit nummer

2020, wat een jaar	1
2020 Een hoopvol jaar met nieuwe plannen.	1
Wijkpresentie en CORONA, hoe gaat dat in zijn werk?	2
Plannen...maar wat is mogelijk in 2021?	2

Bestuur:

Will Geelen, voorzitter

Loes Maes, secretaris

Annette Diederens, penningmeester

Mattie Jeukens ofm, bestuurslid



Presentiewerker, Ingeborg Wesdorp

2020, wat een jaar.

Hoopvol begonnen met zicht op ontwikkeling van allerlei nieuwe plannen. Wat is er van terecht gekomen? *Het "koffieheukske" in Nazareth zou een ontmoetingsplek worden om samen te koken en te eten. *Het "koffieurtje" in de Pastorie, een plek waar iedereen vrij naar binnen kon lopen voor een luisterend oor. *De ontmoetingen op straat of bij de supermarkt. Op veel plekken werd het stil. Corona hield en houdt ons nog steeds in zijn greep. De noodzaak om door te gaan wordt nog duidelijker en dat doen we ook.

In 2021 gaan wij, bestuur en presentiewerker, enthousiast en creatief weer op zoek naar mogelijkheden om een steun te zijn voor diegenen die dat het hardst nodig hebben.
Loes, secretaris

2020, een hoopvol jaar met nieuwe plannen

Op het moment van schrijven lijkt "het oude normaal" al heel lang geleden. Toch was dat er nog, begin dit jaar. Tot corona Nederland binnenkwam, ging het presentiewerk ook gewoon zoals normaal. Dat betekende dat ik nog makkelijk overal binnen kon lopen en met mensen in gesprek kon

raken. Het aantal contacten met de doelgroep breidde zich uit. Corona was nog iets van het nieuws: China, even later Italië, op een gegeven moment mochten we geen handen meer schudden, en toen, plotsklaps, de “intelligente lockdown”. Op de dag van de persconferentie had ik nog bij het Leger des Heils met veel mensen gesproken. Onder andere een Afghaanse vrouw die sprak over haar moeilijke thuissituatie, omdat zij en haar man al zo lang geen werk hadden. En ineens ging alles dicht, ook dit soort plaatsen in de buurt waar mensen naartoe konden, en moest iedereen thuiswerken.

Dat kan niet met presentiewerk, dacht ik. De eerste twee weken zat ik met de handen in het haar. Wel ben ik meteen mensen gaan bellen. Voor de ouderen van de kienvereniging heb ik een belketting opgezet. Bij een paar mensen ging ik toch steeds aan de deur, bijvoorbeeld een vrouw die geen telefoon heeft en iemand die slecht Nederlands spreekt, om toch even te horen hoe het ging en of ik iets kon doen. Langzamerhand gingen steeds meer groepsactiviteiten online: de buurtnetwerken, een groep van positieve gezondheid in de wijk, studenten van de hotelschool met wie ik bezig was een buurtrestaurant op te zetten, en met wie we naar alternatieven zochten. De tijd vulde zich toch goed, al was het allemaal anders dan normaal. En langzamerhand kon er weer steeds meer. Van de zomer ben ik bijvoorbeeld met iemand van Trajekt met een zogenaamde soepbus (één keer ook omgedoopt tot “pannenkoekenbus”, waar de kinderen direct op afvlogen) bij kinderactiviteiten geweest, waar ik ook ouders hebben gesproken, ook weer met het oog op het buurtrestaurant dat we toch later wilden starten. Alles leek weer een beetje normaal, ondanks de anderhalve meter die je altijd moet houden.

Wijkpresentie en CORONA, hoe gaat dat in zijn werk?

Het lastige van deze tijd- maar dat is voor iedereen- is de onzekerheid. Steeds weer nieuwe maatregelen, opnieuw uitzoeken wat er nog wel en niet kan. Andere organisaties gaan niet meer op huisbezoek, moet ik dat dan (juist) wel doen? Toen de “gedeeltelijke lockdown” kwam, dacht ik opnieuw even dat er niets kon. Toch bleek er ook veel wel te kunnen: 1-op-1, op afstand. Zo ben ik in augustus met een wekelijks koffie-uurtje begonnen op de pastorie. Dit is een soort spreekuur, waar mensen even op verhaal kunnen komen, zonder het spreekuur te noemen, want dat doet te veel denken aan papierwerk, registratie, dossiers. Mensen kunnen vrijblijvend langskomen. Hier zijn wel wat mensen op af gekomen die dan ook echt hun verhaal kwijt wilden. Het blijkt toch dat er mensen zijn die verder, vooral nu, nergens terecht kunnen. Ook heb ik me aangesloten bij het Sociaal Team Wittevrouwenveld/Wijckerpoort. Daar kan ik mijn casussen bespreken- want je loopt tegen veel praktische zaken op, bijvoorbeeld het helpen zoeken naar een woning, burenruzie, iemand die niet meer bij de Voedselbank terecht kan ondanks haar lage inkomen etc.- en anderzijds pak ik ook casussen op die bij het Sociaal Team binnenkomen, bijvoorbeeld als iemand eenzaam is en de hulpvraag nog niet duidelijk is. Dan kan zo iemand bij mij als presentiewerker zijn/haar verhaal kwijt en denk ik mee over wat er verder kan en nodig is. Het grote voordeel is dat een presentiewerker niet vastzit aan een bepaald aantal uren per persoon of een bepaald doel dat met iemand bereikt moet worden. Er zijn mensen voor wie meer tijd nodig is en voor wie het heel moeilijk is doelen na te streven, bijvoorbeeld omdat iemand ernstig ziek is, in de war of een verstandelijke beperking heeft. Onder allerlei praktische problemen ligt vaak ook eenzaamheid. En dat is in deze tijd natuurlijk vaak nog sterker.

Sinds maandagnacht zitten we in een algehele lockdown, en dat betekent opnieuw ook in dit werk een aanpassing. Toch weer meer overschakelen op bellen, aan de deur gaan indien nodig, eventueel met mensen gaan wandelen. Het is weer even zoeken wat er wel kan en veilig is, zeker ook met het oog op de kwetsbare gezondheid van veel mensen met wie ik contact heb. Toch kan niet alles vanuit huis gedaan worden.

Plannen... maar wat is mogelijk in 2021?

Tja, het is heel moeilijk om in deze situatie plannen te maken, althans in elk geval om te weten wanneer je ze kan uitvoeren. Met het oog op het buurtrestaurant hebben de collega van Trajekt en ik

allerlei plannen gemaakt en gesprekken gehad met anderen die zoets al deden in andere wijken. Toen bleek dat het niet realistisch was op dat moment, wilden we met een soepbus de wijk in gaan en zo toch met kwetsbare mensen in contact komen, maar ook dat bleek in het najaar niet te mogen, want dat wordt als horeca gezien. Nu is het plan om een digitaal café te gaan starten in Nazareth, waar mensen kunnen leren omgaan met tablet en smartphone: juist in deze tijd een extra belemmering als je dat niet kan. Tegelijk zal het een plek zijn waar mensen elkaar toch, coronaproof, kunnen ontmoeten. Het lijkt er nu echter op dat dat op dit moment ook niet mag, maar zodra het kan, beginnen we daarmee. Momenteel bestaat het werk vooral uit individuele ondersteuning en het blijven zoeken naar mensen die dit nodig hebben. Dat is dan deels door weer vaker op straat aanwezig te zijn, deels door tips van anderen: sociaal team, professionals, vrijwilligers. Waar nodig verwijs ik mensen ook weer door of probeer ze in contact te brengen met de juiste persoon. Soms is af en toe even een praatje al genoeg, soms is er meer nodig.
Ingeborg, presentiewerker

De Stichting Wijkpresentie Maastricht-Noordoost ontvangt steun van o.a.



Kansfonds



Hendrix Stichting
EdmondBeelstichting
Parochie Wittevrouwenveld - Wyckerpoort

Eventuele giften of donaties kunt u storten op banknr: NL91 RABO 0157964663 t.n.v.



Stichting Wijkpresentie Maastricht-Noordoost.

stichtingwijkpresentie@gmail.com