



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28 SNSB
0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkmou.nl

Bij nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48
Jaargang 70 nr. 27 31 december 2020

WENS VOOR 2021

Moge je volgend jaar

een beetje gelijken op de figuren uit de kerststal:

een beetje op Maria, ingaand op Gods aanbod om
lief te hebben, steeds dienstbaar aan anderen...

een beetje op Jozef, dat je iets mag hebben van
de bescheidenheid en de trouw waarmee hij zijn
verantwoordelijkheid heeft gedragen...

een beetje op de engelen, boodschappers van
goed nieuws,
van vrede, vreugde en geluk...

een beetje op de herders, die hun schapen leiden
en beschermen...

een beetje op de ezel, één en al oor, luisterbereid
en veel verdragend; moge je ook iets hebben van
zijn koppige trouw
om door te zetten op de goede weg...

een beetje op de os, het dier dat trekt, want
trekkers zijn er nodig, voortrekkers en
spoortrekkers...

en veel, heel veel op het kind, dat ook in jou iets
mag doorstralen van het echte leven en dat jouw
liefde onweerstaanbaar wordt, iedereen
verwarmend.

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMUN

FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL.: 043 - 604 0504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENWELD

043 - 362 11 76

OP DE VALREEP

Wat een jaar was het...en hoe vaak hebben we dat al niet tegen elkaar gezegd? Wie had eind vorig jaar kunnen denken dat dit zou gebeuren? En wie had in juni gedacht dat het tegen de kerst weer zo erg zou zijn? Soms lijkt het net alsof er niets anders meer bestaat dan corona en de maatregelen. Elke dag die cijfers...elke keer weer nieuwe beperkingen, besmettingen, opnames. De anderhalve meter is al bijna niet meer weg te denken. Gelukkig is er een vaccin. Ik hoop echt dat het goed gaat werken.

Maar ondertussen is er nog een veel grotere crisis waar door corona veel te weinig aandacht aan wordt besteed: de klimaatcrisis. Ik schrijf dit niet om u op de valreep nog even een extra slecht gevoel te geven, nee, er is nog hoop. Maar we moeten wel iets doen. Heel veel zelfs. We zijn de aarde aan het uitputten, en niet zo'n beetje. Deze pandemie is ook een gevolg van hoe wij als mensen met dieren omgaan, bijvoorbeeld. En van ons heen-en-weer-gevlug de hele wereld over. En van onze enorme consumptie. (Dit geldt meer voor de rijken dan voor de armen). En als we corona onder controle krijgen, laten we dan niet als een gek weer alles gaan doen zoals hiervoor. Ja, natuurlijk wel die anderhalve meter afschaffen en weer normaal met elkaar omgaan. Maar als we doorgaan met het klimaat zo te schaden betekent dat: nog meer hitte en droogte, en tegelijk meer overstromingen, meer klimaatvluchtelingen, meer oorlogen om de steeds beperktere grondstoffen. En dit is zeer urgent, we hebben nog 10 jaar om het ergste te voorkomen. En we moeten het aanpakken op alle niveaus: van het eigen dagelijks leven tot de wereldpolitiek. In Nederland komen er verkiezingen aan. Stemmen is belangrijk, en het maakt uit op wie. Wat doet jouw partij voor het klimaat?

Ik denk dat dit toch wel het allerbelangrijkste onderwerp is voor de komende jaren, of zou moeten zijn. Alle andere dingen vallen daaronder, want zonder de aarde, zonder de natuur zijn we niets. Zelfs zonder bijen kunnen mensen al niet leven. Daarom op de valreep van het jaar nog even het klimaat. Niet om u alle hoop te ontnemen, integendeel: kom in actie, op wat voor manier dan ook.

Voor 2021 wens ik u licht aan het eind van de tunnel, in alle opzichten. Veel gezondheid, geluk en zin!

Ingeborg Wesdorp, wijkpresentie2@gmail.com, 06-13977845

WIE WOONT HIER EIGENLIJK?

Om mijn kleinkinderen vertrouwd te maken met de kerk, gingen we een kaarsje opsteken in de kathedraal in Roermond. We waren een dagje winkelen, m'n dochter, m'n kleinzoon (toen 4 jaar) en m'n kleindochter (toen 1 jaar) en ik. Het was de eerste keer dat ze een kerk binnengingen. Voor de ingang van de kerk legde ik mijn kleinzoon uit dat je in een kerk niet mocht rennen en schreeuwen, gewoon rustig lopen en kijken naar wat je allemaal ziet. We liepen de kerk binnen, hij pakte meteen mijn hand, dit vond hij wel heel indrukwekkend.

Na zijn ogen uitgekeken te hebben, fluisterde hij zachtjes "Oma, wie woont hier eigenlijk?" Oeps, die vraag had ik niet zien aankomen, wat ga ik nu vertellen, er schoten me gelijk allerlei vragen door mijn hoofd: Als ik zeg dat God hier woont, gaat hij vragen wie God is? Hoe ga ik dat even snel uitleggen? Kan ik dat überhaupt uitleggen aan een vierjarige? Heb ik daar wel woorden voor? Waar moet ik beginnen....?

Ik besluit om het nog maar even eenvoudig te houden en zeg: "Dit is een huis voor alle mensen, voor iedereen die hier graag even wil binnenkomen, om te kijken, om te zitten, om na te denken of om voor iemand een kaarsje op te steken en dat gaan wij vandaag ook doen."

"Waarom steken we een kaarsje op, oma?" "Dat mag je zelf bedenken, voor iemand die ziek is of om te bedanken als je ergens blij over bent of voor iemand die dood is, het mag van alles zijn." Hij besluit een kaarsje te willen branden voor zijn andere oma, die nog niet zolang geleden overleden is. We hebben sindsdien nog vaker kaarsjes gebrand in verschillende kerken, maar nu kom ik toch op een punt dat ik een antwoord moet kunnen geven op de vraag die eens zal komen: "Oma, wie is God eigenlijk?" De Kerststal is opgebouwd laat ik maar bij het begin beginnen.... José Smolders

DIGITAAL GEVEN IN DE COLLECTE

Nooit gedacht dat dat zou gaan spelen, maar het kan. Op onze website: www.kerkkomnou.nl staat precies hoe je dat kunt doen. Als je de app gedownload hebt, gaat het vanzelf, want ik ben al heel wat euro's kwijt geraak toen ik anderen wilde laten zien hoe het werkte. Probeer het maar eens.

2021 WAT HET GAAT BRENGEN?

In elk geval gaan er 52 weken komen en 365 dagen, met zon en regen en af en toe zelfs geen weer en soms ook goed weer.

Ook zullen er weer de nodige feestdagen zijn zoals Carnaval, Pasen, Pinksteren en zelfs zal het weer Kerstmis worden en ook zullen er vakantiedagen komen, waarop je kunt uit rusten van het zwoegen van elke dag. Maar dat wij bij alles

elkaar niet uit het oog verliezen en elkaar niet vergeten. Aan het grote wereldgebeuren kunnen we weinig veranderen, maar we kunnen elkaar wel een helpende hand geven en een bemoedigende glimlach schenken, die niets kost, alleen een beetje goede wil en dat wens ik ons allemaal voor 2021, die Goede Wil om samen van 2021 iets moois en goeds te maken.

AANMELDEN EERSTE COMMUNIE 2021

Pas op 27 september hebben we dit jaar Communie kunnen vieren. Corona had ook het Communiefeest omver geblazen. Of het Communiefeest in 2021 wel weer gehouden kan worden? We gaan er gewoon vanuit dat het nu wel weer kan op Hemelvaartsdag 13 mei. Daarom kunt u uw kind nu opgeven voor de Communie als het in groep 4 van de basisschool zit. Mocht het nog niet gedoopt zijn, dan doen we dat gewoon van te voren. De eerste ouderavond zal zijn op donderdag 4 februari om 19.00 uur. De voorbereiding begint na de Carnaval.

KERSTPAKKETTEN-ACTIE

Dankzij de Drommedarissen, het buurtnetwerk Wyckerpoort, het Tuincentrum Intratuin, de Spar in Nazareth, de Jumbo op het Voltaplein, Albert Hein, Nao Veure, Dunya op het Voltaplein, Trajekt en dankzij wat gewone, lieve mensen allemaal zijn komen brengen, hebben vrijwilligers heel hard gewerkt om alles verdeeld te krijgen. Dat is gelukt. Een mooie samenwerking tussen Wittevrouwenveld, Wyckerveld, Nazareth en Limmel. Misschien een idee om ook zoets te doen in de tijd tussen Carnaval en Pasen, van ouds een tijd van onthechten. Vroeger heette dat de 'Vastentijd,' waarin je jezelf van alles ontzegde en een snoeptrommeltje had om snoep te sparen en je ziek aan te eten op het einde van de vastentijd. Letterlijk iets uit je eigen mond sparen voor een ander is en blijft de uitdaging. Maar het is ook "God geklaagd" dat mensen afhankelijk zijn van bedeling en Liefdadigheid. Het zou niet nodig mogen zijn. Helaas is het weer meer dan ooit nodig. Dank voor alle inzet en alle goede gaven.



DE LAUDEN

De Laudan zijn het ochtend gebed uit het Brevier van de kerk. Aangezien er een medebroeder op de pastorie erbij gekomen is, en we nu met z'n tweeën zijn, bidden we elke dag van maandag tot en met zaterdag de Laudan om 8.30 uur in de sacristie van de kerk uit het Brevier. Wie belangstelling heeft, kan aansluiten. In de kerk zijn extra gebedenboeken aanwezig.

OVERLEDEN



Op 8 december overleed thuis aan de Kerkweg in Cadier en Keer **Neify (Otto) Weiss**, 63 jaar oud. Het was schrikken wat het leek er juist op dat het wat beter ging met Neify. Hij was een goede en mooie man, die iedereen probeerde te helpen. Hij kon niet zonder zijn vrouw Oenkala. In het ziekenhuis at hij alleen haar eten, dat was goed en had hem weer op de been gebracht. Samen hebben zij 4 dochters en 8 kleinkinderen. Voor hen heeft Neify gezorgd en hard gewerkt. Bij alles had hij ook nog tijd om met zijn broer te gaan vissen en om naar de paardenmarkten te gaan. Op 12 december hebben we afscheid genomen van Neify in de Lourdeskerk waarna hij op de begraafplaats Oostermaas te rusten is gelegd.

Op zondag 13 december is **Cindy Rassin – Royen** overleden, 72 jaar oud. Cindy was ziek, maar dat het opeens zo snel zou gaan, zal voor velen een verrassing zijn, Afgelopen jaar is ook haar moeder overleden en op haar graf was net de grafsteen geplaatst. Cindy was zorgend, sociaal, levenslustig en ondernemend en kon dat ook zijn omdat zij Pee bij zich had, die haar door dik en dun steunde en ook haar liet begaan. Cindy gaf liever dan dat ze zelf moest ontvangen en zij had een groot hart met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Het liefst was zij voor anderen in de weer, als het moest ook 's nachts. Cindy was direct, spontaan en rechtuit. Ze heeft ook weerstand opgeroepen maar zij was de eerste om zich daar niets van aan te trekken. Op zaterdag 19 december hebben we afscheid genomen in de Lourdeskerk, waarna de crematieplechtigheid was in La Grande Suisse aan de Meerssenerweg. Moge Cindy rusten in vrede.



Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.



STASSEN
GLAZENWASSERIJ en
DIENSTENVERLENENDBEDRIJF



Voor het reinigen van o.a. Rolluiken, Zonnepanelen, Dakgoten,
Serres+glazen- en kunststof afdaken.

Vrijblijvende offerte.... bel ons op 06 54658822

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

alle vieringen helaas zonder kerkgangers maar wel te volgen via de streaming, ga naar: www.kerkkomnou.nl

Donderdag 31 december Oudejaarsavond

18.00 Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar / Marie Louise den Boer – Stitzinger / Esther Meijers

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag

10.30 Lucy Claessens / Zuster Clementine Haan / Truus Wolters en Zuster Gemma Govers / Pastor Hans Jötten / Frans Keulen / Guusje Willems – van den Dungen en Esther Dazy / Theo Ramakers / Jean van Gasteren

Zaterdag 2 januari

19.00 Gerrit Bos / Dolph Ramakers / Leon Putzeist / Maria Azzarito

Zondag 3 januari

Eerste zondag van de maand
Speciale collecte voor de kerk

10.30 Miep Luckerhof – van de Reep / Jean Theunisz en Netta Theunisz – Kerstel / Annie Wijckmans – Hofman / 3^e jaardienst dhr. Jo Leenders / mevr. Jo Leenders – van den Brink en mevr. Josefien (Fieneke) Leenders – Hoenen / Wiel Reppo

Maandag 4 januari

09.00 Alex Hamers / i.v.m. verjaardag Broeder Dirk Bakker, Broeder Piet en de overledenen van de fam. Bakker

Dinsdag 5 januari

09.00 Bert Hagendoorn ofm.

Woensdag 6 januari

Driekoningen

18.30 Rozenkrans

19.00 Theo Heynen / Claire van Ool

Zaterdag 9 januari

19.00 Jo luyten en Roos Luyten – Damen / Riet Remmers –Lassouw / Elly Keulen – Vaessen

Zondag 10 januari

10.30 6^e Jaargedachtenis voor Jo Somers – Creemers tevens overige overleden fam. Somers – Creemers met name Wim Somers die onlangs op 14 december is overleden / Overleden ouders Steps – Colaris / Annie Roijen – Martin, Piet Roijen en dochter Miriam / Greet Schuman – Muller en haar man Jef Schuman / Jenny van Deurse – Hoen / Harrie Hersbach / Gradus Vangelen

Maandag 11 januari

09.00 Miel Lardenoije

Dinsdag 12 januari

09.00 Wolfgang Keck

Woensdag 13 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Math Revenich

Zaterdag 16 januari

19.00 Len Coolen – Reneerkens / Frieda Hollants / Klaas (Cor) Janssen ofm.

Zondag 17 januari

10.30 Jo Vossen / Annie Ravesteijn – Bons / Riek Arnold / Jean en Annie van Gasteren / Frans Kusters / Miel en dochter Anja Verbert / Ria Leclerce / Peter Pieters

Buurthuis 't Vrouweveld

Ben je op zoek naar een ruimte voor kleinschalige groepen?
Dan is **BUURTHUIS 'T VROUWEVELD** in de Burg. v. Oppenstraat
wellichtde juiste plaats voor jou.

We bieden een huislijke sfeer, een goed toegeruste keuken & ruimte voor
maximaal 20 personen

TELEFOON: 06 55 374 117

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Lauden elke dag van maandag tot en met zaterdag **8.30 uur**

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

GEZOND



2021

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT**

UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77