



**Parochie H. Guliëlmus**



**Parochie H. Familie**



**Parochie O.L.V. van  
Lourdes**

**Kerk:**

Pres. Rooseveltlaan 211,  
6224 CP Maastricht.

**SNS-Bank IBAN:** NL28 SNSB  
0858 3835 00

**Parochiecentrum:**

Edisonstraat 2,  
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

**Pastorie:**

Voltastraat 45,  
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

**Website:**

[www.kerkmou.nl](http://www.kerkmou.nl)

**Bij nood:**

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00

**S.O.S. tel. Hulpdienst:**

045 571 99 99

# • WEGWIJS •

## 't Klökske

**Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48**

**Jaargang 70 nr. 24 21 nov.'20**

### God is altijd online

God is altijd online,  
op het wereldwijde web.  
Bij Hem is nooit een storing  
en zijn server is nooit bezet.



Met God chatten is altijd mog  
Het contact is levensecht.  
De verbinding is gelukkig draadloos:  
ook zonder computer kun je bij hem terecht.

Hackers kunnen niet storen,  
Gods firewall werkt altijd correct.  
Je zult hem wel zelf moeten installeren,  
dan is jouw verbinding perfect.

Gods computer zoekt heel het net af,  
om te verbinden met jou en mij.  
We mogen gratis downloaden  
en virussen zijn er niet bij.

De beste programma's kun je bij Hem krijgen,  
Dan loopt je computer als een trein.  
En mocht je harde schijf toch crashen,  
Dan is God voor jou altijd online.

Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen.  
Hij heeft zelfs een handleiding gemaakt.  
Als je die gebruikt als leidraad voor je leven,  
dan wordt jouw (levens)computer nooit gekraakt.

**FRANCA**

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMUN

FRANSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL.: 043 - 604 0504

06 505 40 498



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**

**Totale Haarverzorging**

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

**Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!**

**ALLEEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.**

## **Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure**

**Charissa-Lee Wu**

**Koning Zwentiboldstraat 20**

**6226 AK Maastricht**

**06 510 44 356 OP AFSPRAAK**

**[www.schoonheidssaloncharissa.nl](http://www.schoonheidssaloncharissa.nl)**



**HET KLOPPEND**



**TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM  
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT**

**VAN WITTEVROUWENWELD**

**043 - 362 11 76**

## EEN BRIEF AAN OMA'S EN OPA'S (moeders en vaders)

“Kijk oma, zo doe je dat....” zegt mijn kleinzoon van zeven. Hij probeert me wegwijs te maken met de Switch, zijn favoriete wereld van computerspelletjes. Ik volg met plezier zijn enthousiasme en besef me: dit is echt een nieuwe werkelijkheid, het digitale leven van onze kleinkinderen. Hoe anders was onze eigen jeugd: de zwart-wit tv was net nieuw, een telefoon hing nog in een koude gang aan de muur, we speelden met alles wat los en vast zat vooral buiten, we gingen op zondag naar de kerk... ik prijs me gelukkig met een fijne, onbezorgde jeugd. Toch was het natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn. Elke generatie heeft zijn tekortkomingen en maakt fouten. Wat mij ontzettend getroffen heeft is de teloorgang van de kerk, mede door alle misbruikschandalen haken mensen af. Het vertrouwen is geschonden, ik begrijp het. Juist die veilige plek waar je leerde dat er altijd iemand is die van je houdt, waar je als ouders je kind liet dopen, de 1e communie liet doen, het vormsel, waar je je trouwbelofte deed en waar uiteindelijk afscheid van je leven genomen werd. Dit dierbare veilige kader van je leven is niet alleen een plek voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen en twijfelaars. Zo vorm je een gemeenschap, er zijn voor elkaar. De kerk als ankerpunt in een wijk. Daar wordt gereflecteerd, gerelativeerd, gedankt, gebeden, getroost, gefeest en gerouwd. Maar de groep wordt steeds kleiner, de kaars brandt steeds zwakker....laten we hem uitgaan?

Zeker, we moeten leren van wat er in het verleden fout ging, dat mag nooit meer gebeuren. Ook de acceptatie van anders-geaarden mag geen punt meer zijn, iedereen heeft het recht zichzelf te kunnen zijn. Ik wil dat mijn kleinkinderen deze plek ook leren kennen en vertrouwen, dat ze op de moeilijke momenten in hun leven een plek hebben om naar toe te gaan, dat wil ik ze nalaten. Ze zijn niet gedoopt, de ouders zagen er geen heil in. Ik denk dat veel grootouders dit zullen herkennen. Steeds meer kerken sluiten hun deuren, terwijl er steeds meer mensen zoeken naar zingeving en troost, er zijn nog nooit zoveel zelfdodingen geweest, laten we dit gebeuren?

Wittevrouwenveld heeft een prachtige kerk, een pastor van deze tijd en nog steeds een grote groep vrijwilligers die dit ondersteunen. Mijn oproep aan u is: als we dit door willen geven aan de generatie van onze kleinkinderen, dan zullen we er zelf onze schouders onder moeten zetten, laat ons zorgen dat de kaars blijft branden. Wat is het u waard?

José Smolders (moeder en oma)



## **DONKERE TIJDEN VRAGEN LICHT**

Gouverneur Theo Bovens heeft er toe opgeroepen om juist in deze donkere dagen licht te maken door vriendelijk te zijn, door aandacht voor elkaar te hebben of door gewoon maar vast de kerstlichtjes aan te steken. Laten we dat doen.

## **WIE IS DE WARE.... PRESIDENT?**

Het is maar in welk verhaal je gelooft, las ik ergens. Er zijn geen feiten om je op te beroepen, er zijn verhalen, al zullen veel mensen dan meteen roepen, maar wij hebben de feiten aan onze kant. Maar ook dat is een verhaal. Geweldig eigenlijk, dat is precies wat geloven ook is: binnen gaan in een verhaal van God met mensen. Binnen het ene verhaal heeft God via Gabriel alles gedicteerd, binnen het andere verhaal is God aan het kruis gestorven en daarna weer opgestaan. In nog een ander verhaal gaat het om de 'Verlichting' en het grote 'Ontwaken' en weer een ander verhaal spreekt over 'Bewustwording'. Ik leef met het verhaal van Jezus en val van de ene in de ander verbazing.

## **ALLERZIELEN WAS NIET ZONDER STILLE TROM**

Voor 81 personen hebben we 2 november een kaars aangestoken. Dat waren zij die overleden zijn van Allerzielen 2019 tot en met 2020 en waarvan we de namen kenden. Zoveel anderen zijn er ook nog geweest die samen met één extra kaars zijn herdacht. Dit jaar geen grote lichtstoet, maar wel met trom en kruis naar het kerkhof geweest. De verlatenheid en de verlichting rond de kapel maakte het dit jaar op een andere wijze toch weer indrukwekkend. Met dank aan wie meegelopen zijn in deze kleine symbolische stoet met één trom.



## **WAT STAAT ONS NOG TE WACHTEN?**

Niemand heeft een glazen bol waar dat precies in staat. De toekomst met de komende feestdagen blijft ongewis. Sint Maarten en de 11<sup>e</sup> van de 11<sup>e</sup> zijn in stilte voorbij gegaan. Sinterklaas die dit jaar zonder Pieten, dus coronavrij, over de daken zal gaan met zijn paard? De Happy Kids zorgen in elk geval voor de nodige mooie en spannende verhalen via de moderne media, zodat er met Sinterklaas en Kerstmis toch van alles te beleven zal zijn. Eerste en Tweede Kerstdag zal de kerk open zijn. Er is dan een parcours langs de kerststal en er wordt een glas glühwein aangeboden, dat alles op 1,5 meter! Geen vuurwerk met Oud en Nieuw, maar wel de klokken, die zullen zoals vanouds luiden om middernacht.

## OVERLEDEN



Op 26 oktober is Jo van Zeijl overleden aan corona. Hij is 71 jaar geworden en Jo was de echtgenoot van Annemie. Samen hadden ze nog een prachtige wandelvakantie gehad. Jo was heel erg sportief, ondernemend en zeer behulpzaam. Zijn zorg ging uit naar anderen en op de eerste plaats naar Annemie en zijn gezin. Alles heeft hij altijd voor haar gedaan. Zij hebben twee kinderen ,Jordy samen met Linda en Wendy met Serge, de ouders van Andrea en Thomas, die een bijzondere opa hadden aan Jo. Jo had als levensmotto: “Wie een ander sympathiek benadert wordt zelf ook sympathiek behandeld”. Tenslotte mag Novi niet onvermeld blijven, zijn hondje, Jo was een dierenvriend, bijna alle dieren heeft hij gehad. Zaterdag 31 oktober was zijn afscheid in de OLV van Lourdes en daarna de crematie in La Grande Suisse.

Op 4 november overleed thuis in haar vertrouwde omgeving Perla Keulen-Toledo Alcoceba, de echtgenote van Marcel Keulen. Perla was pas 55 jaar oud, veel te jong om te sterven en nog heel erg nodig hier. Zij zelf had vrede met haar komende dood vanuit het geloof dat in de hemel een nieuwe taak op haar lag te wachten. Perla was een dappere, moedige , intelligente en gevoelige vrouw. Geboren op de Filipijnen, was zij helemaal thuis hier in Zuid-Limburg. Zij woonde in Bunde, maar met haar man, een achterneef van mij, kwam ze graag bij ons in de kerk. Met een aantal andere vrouwen van de Filipijnen vormden zij de groep; Flores di Mayo, daarmee had zij ook een keer met Pinksteren in onze kerk gezongen. Perla was de eerste van wie we de uitvaartdienst konden uitzenden met beelden van de grote kerk via . [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) Meteen is de afscheidsviering gevolgd op de Filipijnen, waar haar moeder van 86 jaar woont samen met haar zussen, ook in Canada waar haar broer woont, die beenmerg had afgestaan voor een beenmergtransplantatie . De dienst is in de USA gevold waar familie en vrienden wonen. Het afscheid was op zaterdag 7 november in de Lourdeskerk en daarna de crematie in Heerlen.

Op 3 november is Juliette Tacken – van Wessem op de Beyart overleden, 92 jaar oud en de weduwe van Jan Tacken. Na de afscheidsvering in de Lourdeskerk is Juliette bijgezet bij haar man Jan op de algemene begraafplaats in Sittard. Beiden zijn daar geboren en opgegroeid, al leerden zij zich pas echt kennen tijdens hun studententijd in Nijmegen. Zo was de kring rond. Juliette was een persoonlijkheid. Zij interesseerde zich voor bijna alles en was begaan met mensen in verdrukking. Zij heeft niet stil gezeten. Op haar zestigste

rondde ze haar studie af die zij, nadat zij met Jan een relatie had gekregen, had afgebroken. Samen hebben zij 3 dochters gekregen die haar 6 kleinkinderen hebben gegeven. Als oma wist zij het hart te stelen van die opgroeiende kleinkinderen die langzaam groot werden. Juliette dwong respect af doordat zij anderen altijd respectvol benaderde en mensen in hun waarde liet, maar zij daagde ook uit om je talenten die je gekregen had goed te gebruiken.

Op 9 november overleed op de Lencullenhof onze medebroeder Thijs Smits ofm, 90 jaar oud. Hij heeft 12 jaar gewerkt in Brazilië waar hij ook gewijd is. Terug in Nederland werd het Haarlem en vervolgens Maastricht, eerst Bosscherveld en daarna Klevarie. Thijs was alom bekend en alom bemind als 'de pater'. Omdat onze begraafplaats op Sint Pieter 'vol' was is Thijs terug gegaan naar de plaats waar hij geboren is en zijn eerste mis heeft opgedragen, dat was in Venray. Daar bij de medebroeders en vlakbij zijn eigen ouders is Thijs nu ten ruste gelegd tot de opstanding op de laatste dag.

***Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.***

## **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES**

### **Zaterdag 21 november**

19.00 13<sup>e</sup> jaardienst Mia van Gelabbeek / Frans Brans en Tineke Brans-Janssen / Bertie Heuts – Wintjens / Giel Mas / Jo Vossen

### **Zondag 22 november 34<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

#### **Feest van Christus Koning**

### **Ceciliafeest, Theresiakoor en Jeugddrumband WVV '28**

10.30 Zeswekendienst Perla Keulen Toledo Alcosoba / 1<sup>e</sup> Jaardienst Alex Dello / jaardienst zuster Emma Govers / Rafi Nzuzi Mpila / Nico Meyers / Jean en Netta Theunisz – Kerstel / Annie Wijckmans – Hofman / Tony Godding / Lucie Claessens / Mia en Jean Lexis–Vangangel

### **Maandag 23 november**

09.00 Jo Munnecom

### **Dinsdag 24 november**

09.00 Jaardienst Broeder Dirk Bakker ofm.

### **Woensdag 25 november**

18.30 Rozenkrans

19.00 Gerard(Sjer)Augustinus /Jean-Thea Savelberg–de Jong

### **Zaterdag 28 november**

19.00 Mia Meertens – van Es / Thea ( Dirkje ) Driessen – Sjouw / Elly Keulen – Vaessen / Jo Luyten en Roos Luyten – Damen / Jan Hetterscheid / Wiel Rekko

### **Zondag 29 november 1<sup>e</sup> Zondag van de Advent**

10.30 Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Sophia Haane – Jongen / Jeanne van Hulst / Frans Keulen / Jaardienst Zuster Gemma Govers en overleden Zusters van Barmhartigheid / zeswekendienst Sofie Berndsen

### **Maandag 30 november**

09.00 Nel Coumans / Mia Janssen

### **Dinsdag 1 december**

09.00 Claire van Ool / Alex Hamers

### **Woensdag 2 december**

18.30 Rozenkrans

19.00 Frits Heusschen / Mia Herwig – Muller

### **Vrijdag 4 december Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Lucie Claessens / Zuster Clementine Haan , Truus Wolters en Zuster Gemma Govers

### **Zaterdag 5 december**

19.00 zeswekendienst Jenny van Deurse – Hoen / Corry Lemmens –van Sloun / Annie Royen – Martin , Piet Royen en dochter Miriam / Peter en Frans Geerkens / Dolph Ramakers

### **Zondag 6 december 2e Zondag van de Advent**

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Vic di Maio / Riek Arnold / Henk van den Boorn / Greet Schuman- Muller en haar man Sjef Schuman / Ellen Scheen / Maria van den Boorn – Godschalk



# STASSEN

GLAZENWASSERIJ en  
DIENSTENVERLENENDBEDRIJF



Voor het reinigen van o.a. Rolluiken, Zonnepanelen, Dakgoten,  
Serres+glazen- en kunststof afdaken.

**Vrijblijvende offerte.... bel ons op 06 54658822**

## BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

## SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4<sup>e</sup> donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



### **Buurthuis 't Vrouweveld**

Ben je op zoek naar een ruimte voor kleinschalige groepen?

Dan is **BUURTHUIS 'T VROUWEVELD** in de Burg. v. Oppenstraat wellicht de juiste plaats voor jou.

We bieden een huiselijke sfeer, een goed toegeruste keuken & ruimte voor **maximaal 20 personen**

Onze huiskamer is onder andere geschikt voor de volgende activiteiten:

**KLEINE KOFFIETAFEL / VERGADERING / WORKSHOP/ PRESENTATIE  
KLEINSCHALIGE BUURT- en CREATIVE ACTIVITEITEN / SAMEN KOKEN-ETEN**

Tevens beschikken wij over een overdekt buitenterras en kleine tuin.

Op de verdieping een vergaderruimte voor 4 personen.

WIJ INFORMEREN JE GRAAG OVER ONZE **SCHERPE PRIJZEN**

**TELEFOON: 06 55 374 117**

### -----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM), P.**



Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):**

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

**SCHOENEN**  
**Bosch**

**Bosch Modeschoenen**  
Voltastraat 28  
Maastricht Oost  
www.boschmodeschoenen.nl  
T 043 363 5121  
's maandags gesloten  
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible®

ara since 1949 Gabor®

**MEPHISTO M**  
DE LOOPSENSATIE  
en vele andere merken !!!

van Bommel  
MOERGESTEL  
HOLLAND

Fluchos

durea®