

Parochieblad: 'Wegwijs |'t Klökske'
Jaargang 70 | nr.21 | 10 oktober 2020

Column van Ingeborg
KOFFIE / EN TÓCH

Moet ik hier nu schrijven over de tweede coronagolf? Wat is er nog niet gezegd en geschreven?

Daarom iets heel anders. We hebben thuis de OMDENK-scheurkalender, van iemand gekregen. Meestal vind ik hem niet zo leuk, maar vandaag wel: "Geluk kun je niet kopen. Koffie wel". Het schijnt namelijk Internationale Dag van de Koffie te zijn. Aha. Toen die kalender werd gemaakt, was het nog geen coronacrisis, maar eigenlijk vind ik het juist nu wel toepasselijk. Een enorme relativering. Net een deprimerende persconferentie gehad, mondkapjesadvies, steeds meer mensen durven minder, economische crisis, moedeloosheid. Maar gelukkig is er koffie! Nu hou ik zelf niet van koffie- wat veel mensen niet kunnen begrijpen- maar het leuke is: dit is ook toepasbaar op thee.

Een psycholoog in een krant van vanmorgen zei: we moeten ons richten op wat er nog wél kan. Het zijn de kleine dingen die het doen. Het is de kunst om dat dan ook te zien, ondanks alles wat er mis gaat. En daar kun je jezelf in oefenen: een uitgelezen kans.

Er is veel wat aandacht verdient. Het verdriet, de wanhoop, de woede en de eenzaamheid van mensen. Maar tóch geloof ik dat we hier samen uit gaan komen. En ieder mens heeft in zijn of haar leven toch ook veel positieve dingen, dat blijkt telkens weer. Nu moet ik denken aan mijn oudtante, "tante Cor", al jaren geleden overleden, een klein mensje was ze geworden. Altijd met veel andere mensen en met wat in de wereld gebeurde, begaan. Ze had afasie en kon haast niet meer praten. Maar dan keek ze naar buiten vanuit haar serviceflat, over het park dat ze zo mooi vond, en dan zei ze: "En tóch! En tóch!" Ondanks veel ellende, is er tóch ook echt veel goeds. Zij was heel gelovig, al twijfelde ze ook wel; ze had ook iedere keer weer momenten dat ze het zeker wist. Dat hield haar op de been. Ik hoop dat iedereen in deze tijden geregeld mag denken "en tóch!". En de kleine positieve dingen blijft zien, die toch juist heel groot kunnen zijn.

Het koffie-uurtje blijft. Dus heb je zin in koffie of thee, een bakkie of tas troost, komen de muren thuis op je af, of gewoon zomaar: kom langs, elke woensdag 11-12 op het parochiecentrum. Het is coronaproof: 1-op-1 en aan een grote tafel.

Ingeborg Wesdorp wijkpresentie2@gmail.com | koffie-uurtje woensdag 11-12, Edisonstraat 2

Bezoek de parochiewebsite: www.kerkkomnou.nl