



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr. 21 9 okt. 2020

Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam
allerwegen op aarde.

Gij, die Uw majesteit toont aan de hemel
Gij opent de mond van weerloze kinderen
En dan klinkt een lied, dat Uw vijand beschaamt
En brengt Gij Uw tegenstanders tot zwijgen

Als ik kijk naar de hemel, het werk van Uw vingers
De maan en de sterren, die Gij hebt bevestigd

Wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt
De zoon van Adam, dat Hij U ter harte gaat

Toch hebt Gij hem bijna een God gemaakt
En hem met glorie en luister gekroond
Gij doet hem het werk van uw handen beheren
En alles hebt gij aan zijn voeten neergelegd

Schape en runderen, alles en alles
En ook de dieren in het vrije veld
De vogels van de hemel, de vissen van de zee
Al wat er wandelt op de paden van het water

Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam
Allerwegen op aarde

(uit 50 Psalmen)



FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMUN

FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL.: 043 - 604 0504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 OP AFSPRAAK

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

KOFFIE/EN TÓCH

Moet ik hier nu schrijven over de tweede coronagolf? Wat is er nog niet gezegd en geschreven?

Daarom iets heel anders. We hebben thuis de OMDENK-scheurkalender, van iemand gekregen. Meestal vind ik hem niet zo leuk, maar vandaag wel: "Geluk kun je niet kopen. Koffie wel". Het schijnt namelijk Internationale Dag van de Koffie te zijn. Aha. Toen die kalender werd gemaakt, was het nog geen coronacrisis, maar eigenlijk vind ik het juist nu wel toepasselijk. Een enorme relativering. Net een deprimerende persconferentie gehad, mondkapjesadvies, steeds meer mensen durven minder, economische crisis, moedeloosheid. Maar gelukkig is er koffie! Nu hou ik zelf niet van koffie- wat veel mensen niet kunnen begrijpen- maar het leuke is: dit is ook toepasbaar op thee.

Een psycholoog in een krant van vanmorgen zei: we moeten ons richten op wat er nog wél kan. Het zijn de kleine dingen die het doen. Het is de kunst om dat dan ook te zien, ondanks alles wat er mis gaat. En daar kun je jezelf in oefenen: een uitgelezen kans.

Er is veel wat aandacht verdient. Het verdriet, de wanhoop, de woede en de eenzaamheid van mensen. Maar tóch geloof ik dat we hier samen uit gaan komen. En ieder mens heeft in zijn of haar leven toch ook veel positieve dingen, dat blijkt telkens weer. Nu moet ik denken aan mijn oudtante, "tante Cor", al jaren geleden overleden, een klein mensje was ze geworden. Altijd met veel andere mensen en met wat in de wereld gebeurde, begaan. Ze had afasie en kon haast niet meer praten. Maar dan keek ze naar buiten vanuit haar serviceflat, over het park dat ze zo mooi vond, en dan zei ze: "En tóch! En tóch!" Ondanks veel ellende, is er tóch ook echt veel goeds. Zij was heel gelovig, al twijfelde ze ook wel; ze had ook iedere keer weer momenten dat ze het zeker wist. Dat hield haar op de been. Ik hoop dat iedereen in deze tijden geregeld mag denken "en tóch!". En de kleine positieve dingen blijft zien, die toch juist heel groot kunnen zijn.

Het koffie-uurtje blijft. Dus heb je zin in koffie of thee, een bakkie of tas troost, komen de muren thuis op je af, of gewoon zomaar: kom langs, elke woensdag 11-12 op het parochiecentrum. Het is coronaproof: 1-op-1 en aan een grote tafel.

Ingeborg Wesdorp wijkpresentie2@gmail.com 06-18977845 koffie-uurtje woensdag 11-12, Edisonstraat 2

COMMUNIE ZONDAG 27 SEPTEMBER

Slevenier is een echte Maastrichtenaar. De hele nacht had het pijpenstelen geregend en 's morgens was het droog en zelfs een waterig zonnetje kwam door toen de kinderen naar de kerk liepen achter de drumband aan en begroet door de harmonie, die voor de kerk stond opgesteld. De verdere dag is het droog gebleven en was het niet koud. Of zou het toch komen door de worst die door de pastoor wel aan Clara was beloofd, maar nog niet gegeven vanuit het principe voor wat, hoort wat? Clara heeft echt haar best gedaan en ze verdient een goede worst.

EINDE TENTOONSTELLING SJEF HUTSCHEMAKERS

Aan alles komt een einde, ook aan de mooie tentoonstelling met de 150 psalmen van Sjef Hutschemakers. Elke dag zijn er mensen geweest. Behalve lof over de tekeningen ontlokte de kerk ook reacties van "wat is ie groot" tot "wat is ie mooi". De tentoonstelling heeft nog iets opgeleverd: een mooie intieme afgeschermd Emmauskapel. Opeens klinkt de zang er beter. Mensen voelen zich er knusser. Daarom laten we de schotten staan en de foto's van Herman Wijler, geïnspireerd op het boek Genesis, hangen we erop. Dan kunnen die nog even blijven en kan eindelijk de kruisweg terug, want die wordt gemist.

MODEL-ZITTEN

Wil je graag een keer model komen zitten voor de portret- en modeltekenaars op de Theresiaschool? Kom een keer langs!

tel.nr: 043 7850384, Stichting Werkhuis Maastricht, President Rooseveltlaan 213.

Maandagmorgen: portrettekenen van 9.30 -12.00 uur

Donderdagmiddag: modeltekenen van 13.00 – 16.00 uur.

Vergoeding: een mooie tekening van jezelf

AANMELDEN VOOR DE PLECHTIGE COMMUNIE: VORMSEL

Het vormsel is zaterdag 28 november. Het lijkt nog ver weg en je weet niet wat corona gaat doen, maar in principe willen we de Vormselviering houden op zaterdag 28 november tijdens de viering van 19.00 uur. Kinderen uit groep 8 of van de brugklas zijn van harte welkom. Je kunt je opgeven via jmpp.jeukens@planet.nl of gewoon via de pastorie: Voltastraat 45 6224 EK Maastricht, tel. 043 3634348.



DE NIEUWE RUBRIEK: KERK-ZIJN DOEN WE SAMEN

Een hele tijd geleden heb ik deze nieuwe rubriek gelanceerd, maar heb er daarna niets meer mee gedaan. Het zou moeten gaan over hoe je Samen Kerk bent. Eigenlijk is het geen echt 'cool' onderwerp juist in deze coronatijd, waar je langs de auto-weg en in de stad borden kunt zien hangen met: "Corona krijgen we samen er onder". En dat terwijl de besmettingen maar op blijven lopen. Het lijkt er eerder op dat we 'samen de corona doorgeven' en dat het beter en wijzer lijkt om je maar even op jezelf terug te trekken. Toch is dat het domste wat je kunt doen. Juist in een tijd dat je gedwongen bent elkaar op de veilige afstand van 1,5 meter te houden, mag dit juist een uitnodiging zijn om goed naar elkaar te kijken. Om iets echt goed te kunnen zien, moet je juist afstand hebben. "Hij zat er te dicht boven op. Hij kon het niet zien", wordt gezegd waar mensen niet tot inzicht komen. Mag deze tijd ons helpen tot beter kijken naar elkaar en ons doen beseffen hoe zeer we elkaar nodig hebben. Wat is nu een mens zonder de ander, die hem kan noemen bij zijn naam?

OKTOBER ROZENKRANSMAAND

De kinderen die op zondag 27 september de communie hebben gedaan, hebben als aandenken een rozenkrans gekregen. De meeste kinderen hingen die rozenkrans meteen om hun nek. Behalve dat het een mooi sieraad was, want het was een mooie rozenkrans met de hand gemaakt door Marion, had het ook iets weg van een amulet, een bescherming tegen, ja tegen wat eigenlijk? Tegen wat hebben we bescherming nodig? Ik zou zeggen tegen angst, onrust en onrecht. Waar angst, onrust en onrecht is, daar wordt de mens beroofd van zijn waardigheid. Dat begint met het gepiep van de berichten die binnen komen op de moderne telefoons. Daar is al veel over gezegd en beweerd, maar mag ik er hier aan toevoegen dat een geweldige remedie tegen die onrust, angst en onrecht is het bidden van de rozenkrans. Juist de monotone herhaling van het Weesgegroot steeds weer na 10 keer onderbroken door een Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en een Onze Vader geeft rust, straalt op den duur vertrouwen uit. Als je het niet gelooft, zou ik je willen uitnodigen om het te komen proberen op woensdagavond om half zeven als we met een groepje in de kerk de Rozenkrans bidden. Je hoeft daarvoor nu niet meer op de kokosmat te gaan knielen. Je mag relaxt gaan zitten op een stoel en je door het gebed mee laten nemen. De maand oktober staat in het teken van de Rozenkrans en wordt Rozenkrans maand genoemd. Weet je trouwens ook wat het verschil is tussen een Rozenkrans en het Rozenhoedje, behalve dan dat dit laatste ook een aardig café in Maastrichts is?

BEREIKBAARHEID VAN DE PASTORIE EN PASTOOR



Veel mensen bellen het parochiecentrum en denken dan iemand van de parochie aan de lijn te krijgen, maar daar is meestal niemand. Als je de parochie wilt hebben of menier pestoer dan kun je het beste **043 363 43 48** bellen, het nummer van de pastorie.

OVERLEDEN



Op 14 september overleed in het hospice te Geulle **Annie Ravensteijn** – **Bons** 80 jaar oud, de weduwe van Willy Ravensteijn. Annie was bij wijze van spreken van het voetbal, maar dan van de derde helft. Zo klein en fijn, zo sterk als een beer. Annie wilde nog niet sterven, voor haar had de dood nog wel even mogen wachten. Zij hing aan het leven en zij stierf ook op de 14^e, de dag waarop ook haar man Willy was overleden. Twee zonen en hun partner, vier kleinkinderen en één achterkleinkind dat haar oogappel was. Er was nog een achterkleinkind is nog op komst. In de Lourdeskerk was haar afscheid op zaterdag 19 september waarna de crematie was in Eijsden.

Op 15 september is op de Zeven Bronnen **Giel Mas** overleden, de echtgenoot van Jeanny Mas-Lardenoije. Alles hebben zij altijd samen gedaan en 51 jaar lief en leed gedeeld. Giel is 73 jaar geworden. Geboren in Voerendaal maar Maastricht werd zijn thuis. Voetbal was zijn passie, die hij kon delen met zijn dochter Gerda. Wedstrijden werden kritisch geëvalueerd. Hij was trots op zijn kleinzoon Fynn. Tot het laatst toe, toen Giel al heel veel had moeten inleveren door zijn ziekte, kon Fynn hem blij en actief maken. Op maandag 21 september hebben we van Giel in de Lourdeskerk, waar hij tegenoverwoonde in de Edisonstraat, afscheid genomen en is hij te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas.

Op zaterdag 19 september overleed thuis aan de Azamonstraat **Beb Hufkens-Vliegen**. Op de dag van haar verjaardag, 24 september toen zij 88 jaar zou zijn geworden, hebben we afscheid van Beb genomen in de Lourdeskerk. Zij was de weduwe van Henk Hufkens, die ook thuis is mogen sterven. Beb is een ongelooflijk sterke vrouw geweest want ondanks alles wat zij in haar leven heeft moeten meemaken, waaronder heel veel ziekte, de dood van haar oudste zoon en jongste dochter, de dood van haar kleinkind en van haar schoonzoon, heeft Beb niet de moed ontnomen om op de vraag hoe het leven was geweest met een welgemeend 'goed' te mogen beantwoorden. Tegenover de pijn van het leven

heeft zij liefde gegeven en mogen ontvangen van haar gezin en Stichting Hiltonzorg Welzijn, Limburg met Pascal en Carla als het A-team. Beb geboren in de binnenstad en heeft haar hele leven in Limmel gewoond. Haar afscheid was op donderdag 24 september in de Lourdeskerk met aansluitend de crematie in Eijsden.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 10 oktober

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Netta Theunisz – Kerstel en Jean Theunisz / Ange Muris – Bitsch / Frans Brans / Riet Remmers – Lassouw

Zondag 11 oktober 28^e Zondag door het jaar

10.30 Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Rudie Leclair / Manus Louis Remmers / Hilda Last – Oberndorff / Paul Vroomen / Mia Betsch / voor de overleden ouders Steps – Colaris

Maandag 12 oktober

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria / Nel Coumans / Mia Janssen

Dinsdag 13 oktober

09.00 Mia Meertens – van Es / Dien Remmers – Stuiver

Woensdag 14 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Gerard (Sjer) Augustinus / Jean en Thea Savelberg – de Jong

Zaterdag 17 oktober

19.00 Kitty Roevros – Habets / Elly Keulen – Vaessen / (Bompo) Arnold Natterman

Zondag 18 oktober 29^e Zondag door het jaar

10.30 Hélène Meens / Alex Dello / Jeanne van Hulst / Louisa Heister – van der Venne / Frans Dizy en Esther Dizy en Nico Thewissen / Joop Renkers en zijn beide broers Cees en Wim Renkers / Bertie Heuts –Wintjens / Tony Godding

Maandag 19 oktober

09.00 Frieda Hollants / Zuster Clementine Haan / Truus Wolters en zuster Gemma Govers

Dinsdag 20 oktober

09.00 Jo Munnecom

Woensdag 21 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Jo Luyten en Roos Luyten –Damen

Zaterdag 24 oktober

19.00 Annie Royen –Martin, Piet Royen en dochter Miriam / Bertien Seegers –
Coumans / Thea (Dirkje) Driessen – Sjouw / Peter en Frans Geerkens / Jan
Hetterscheid /

Maria van den Boorn – Godschalk / Josefina (Fieneke) Leenders – Hoenen,
Jo Leenders en Jo Leenders – van den Brink

Zondag 25 oktober **30^e Zondag door het jaar**

10.30 Margriet Dams – Beckers / Miep Luckerhof – van de Reep / Frans Keulen /
Peter Pieters / ouders Pellemans – Weyden ? Joop Renkers



-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**, P.

Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)