

Parochieblad: 'Wegwijs |'t Klökske'
Jaargang 70 | nr.19 | 12 september 2020

Column van de pastor
SEPTEMBER

Vorbij is die mooie zomer die begon in mei, alleen, zo mooi was hij eigenlijk toch niet, omdat alles getekend is door het corona-virus, ofwel het Covid-19 .Het houdt ons allemaal bezig en de ontkeners misschien nog wel meer dan degene die aanvaard hebben wat er is en er het beste van proberen te maken. Iets nemen zoals het komt en daar het beste van proberen te maken, rustig, bescheiden met liefde en vertrouwen, als je dat kunt ben je niet alleen een gelukkig, maar ook een wijs mens. Het lijkt er op dat steeds minder mensen dit talent bezitten. Een krant had geteld dat president Trump in zijn aanvaardingsspeech voor de tweede termijn van zijn presidentschap maar liefst 25 keer een leugen heeft verteld en dat hij daar mee weg komt. In Nederland lukt dat nog niet zo snel, daar weet onze minister Grapperhaus alles van na zijn bruiloft. Gelukkig maar denk ik dan en ondertussen moet ik denken aan een leugentje om best wil, mag dat wel of mag dat niet? Wat moet je doen als een goede vriend heel trots zijn nieuwe auto komt laten kijken waar je niets aan vindt en hij naar jouw mening vraagt ? Is vrije meningsuiting hetzelfde als alles maar roepen wat spontaan in je opkomt? En is eerlijk en oprecht zijn hetzelfde als altijd alles zeggen? Zegt het spreekwoord niet: “Speken is zilver, maar zwijgen is goud”. Soms is het een opluchting als je je verhaal kunt doen en honderd uit mag vertellen wat je bezig houdt. Je hart luchten kan heel weldadig zijn. Een luisterend oor kan dan een geschenk uit de hemel zijn. Iemand die echt luistert en je het gevoel geeft dat je alles kunt en mag zeggen. Ik denk dat je dat lang niet altijd en overal vindt, daar moet je voorzichtig mee zijn. Hoe snel word je niet verkeerd begrepen of misverstaan. Parels voor de zwijnen heet dat, als mensen aan de haal gaan met wat anderen ook vaak nog in vertrouwen hebben gezegd. Er is niets ergers dan geschonden vertrouwen. Het vraagt wijsheid te weten waar, wat en aan wie je zegt wat je wilt zeggen. Misschien is dit wel het geheim van God, dat hij alsmaar bezig is te luisteren naar ons, naar alles wat we roepen en zeggen. God luistert en bij hem is volledig vertrouwen. Hij misbruikt het vertrouwen niet. Hij verdraait geen woorden. Bij hem is het geen parels voor de zwijnen, want God luistert en alles mag je bij hem neerleggen. God is zo zeer bezig met te luisteren naar ons dat hij geen tijd meer heeft om nog iets te zeggen. Dat is maar goed ook. Zo heb je iemand tegen wie je altijd aan kunt praten. Dat noemen we bidden. Trouwens God heeft al gesproken dat was met Jezus, bij hem werd zijn Woord vlees en bloed voor eens en altijd.

Pastor Mattie Jeukens ofm