



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl Bij

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

‘t Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr. 19 12-09-2020

Met vrede gegroet

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!
Voor wie zoeken in de stilte
naar een vuur voor hart en handen.

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!
Voor wie roepen om vrede
van gerechtigheid dromen.

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!
Voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven.

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!



FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMUN

FRANSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL.: 043 - 604 0504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS
Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 OP AFSPRAAK

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND



**TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT**

VAN WITTEVROUWENWELD

043 - 362 11 76

SEPTEMBER

Vorbij is die mooie zomer die begon in mei, alleen, zo mooi was hij eigenlijk toch niet, omdat alles getekend is door het corona-virus, ofwel het Corid-19 .Het houdt ons allemaal bezig en de ontkeners misschien nog wel meer dan degene die aanvaard hebben wat er is en er het beste van proberen te maken. Iets nemen zoals het komt en daar het beste van proberen te maken, rustig, bescheiden met liefde en vertrouwen, als je dat kunt ben je niet alleen een gelukkig, maar ook een wijs mens. Het lijkt er op dat steeds minder mensen dit talent bezitten. Een krant had geteld dat president Trump in zijn aanvaardingspeech voor de tweede termijn van zijn presidentschap maar liefst 25 keer een leugen heeft verteld en dat hij daar mee weg komt. In Nederland lukt dat nog niet zo snel, daar weet onze minister Grapperhaus alles van na zijn bruiloft. Gelukkig maar denk ik dan en ondertussen moet ik denken aan een leugentje om best wil, mag dat wel of mag dat niet? Wat moet je doen als een goede vriend heel trots zijn nieuwe auto komt laten kijken waar je niets aan vindt en hij naar jouw mening vraagt ? Is vrije meningsuiting hetzelfde als alles maar roepen wat spontaan in je opkomt? En is eerlijk en oprecht zijn hetzelfde als altijd alles zeggen? Zegt het spreekwoord niet: "Speken is zilver, maar zwijgen is goud". Soms is het een opluchting als je je verhaal kunt doen en honderd uit mag vertellen wat je bezig houdt. Je hart luchten kan heel weldadig zijn. Een luisterend oor kan dan een geschenk uit de hemel zijn. Iemand die echt luistert en je het gevoel geeft dat je alles kunt en mag zeggen. Ik denk dat je dat lang niet altijd en overal vindt, daar moet je voorzichtig mee zijn. Hoe snel word je niet verkeerd begrepen of misverstaan. Parels voor de zwijnen heet dat, als mensen aan de haal gaan met wat anderen ook vaak nog in vertrouwen hebben gezegd. Er is niets ergers dan geschonden vertrouwen. Het vraagt wijsheid te weten waar, wat en aan wie je zegt wat je wilt zeggen. Misschien is dit wel het geheim van God, dat hij alsmaar bezig is te luisteren naar ons, naar alles wat we roepen en zeggen. God luistert en bij hem is volledig vertrouwen. Hij misbruikt het vertrouwen niet. Hij verdraait geen woorden. Bij hem is het geen parels voor de zwijnen, want God luistert en alles mag je bij hem neerleggen. God is zo zeer bezig met te luisteren naar ons dat hij geen tijd meer heeft om nog iets te zeggen. Dat is maar goed ook. Zo heb je iemand tegen wie je altijd aan kunt praten. Dat noemen we bidden. Trouwens God heeft al gesproken dat was met Jezus, bij hem werd zijn Woord vlees en bloed voor eens en altijd.

Pastor Mattie Jeukens ofm

ZONDAG 27 SEPTEMBER: COMMUNIEFEEST

De grote dag had 21 mei moeten zijn, maar corona was de grote spelbreker en is het nog. Toch gaan we de kinderen de kans geven om hun Communie te vieren. We doen dat in 2x zodat er voldoende ruimte in de kerk is om de gepaste afstand te bewaren en toch genoeg familieleden aanwezig kunnen zijn. Zondag 27 september gaan we dat doen. Er zijn twee vieringen, één om 10.00 uur en één om 12.00 uur. We hopen en bidden dat ook deze kinderen een fantastische en onvergetelijke dag mogen beleven op 27 september dus Communiefeest!

SFEERVOLLE OPENING PSALMENTOONSTELLING

Zondag 30 augustus was het zover, om 16.00 uur werd de tentoonstelling met de 150 tekeningen van Sjef Hutschemakers over de 150 psalmen in de Bijbel geopend door wethouder Vivianne Heijnen. Vivianne deed dat op een warme wijze. Zij begon haar verhaal met het feit dat ze, net enkele weken eerder op vakantie op weg naar de piazza in Assisi, tegen een sticker was opgelopen van "I love het Wittevrouwenveld" en vervolgens legde ze een mooie verbinding tussen Franciscus, Sjef en Maastricht. Helene Stafleu, de uitgever van de cassette met een reproductie van alle tekeningen van Sjef, wist te vertellen dat Sjef elke snippetje waar hij iets op getekend had signeerde. Maar niet de 150 psalmen uit eerbied en nederigheid voor de religieuze inspiratie uit de Bijbel.



De tentoonstelling is te bezichtigen **elke dag van 15.00 tot 18.00 uur** en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 u. Er zijn kaarten van het werk van Sjef te koop en reproducties van de tekeningen. 150 tekeningen is erg veel, maar gewoon eens langs lopen en bij deze of gene even stilstaan om te kijken wat het oproept is een poging waard.

KERKSCHATTEN

Kerkschatten vind je niet in een kluis of een museum. Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.

De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen, zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden, zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie, zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het. Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken, die bidden voor en namens anderen.

Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen. Schatten van mensen, die de kerk dragen. Met dank aan het parochieblad van Pey-Echt



Wijsheid is meestal met een vleugje humor en welwillendheid omgeven. Boosheid en dwaasheid worden in volle ernst bedreven (Sef van Wegberg)

KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres
Richtbijdrage € 60,- per jaar, maar ieder bedrag is welkom.

GEDOOPT



Op zondag 23 augustus is in de O.L.Vrouw van Lourdes **Junior Kraft** gedoopt, de zoon van Nicky en Kelly Kraft - Pinxt uit de Tiberiasstraat 42 in Limmel

Dat de doop van dit kindje en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op woensdag 26 augustus is **Roger Riezebos** overleden de zoon van Giel en Annelies Duckers – Smael. Roger is 36 jaar geworden. Hij woonde in een gezinsvervangend huis en is vanuit Maasveld met Giel en Annelies verhuisd naar Helmond. Zijn overlijden is een verlies voor allen die Roger gekend hebben en met hem verbonden zijn.

Eveneens op woensdag 26 augustus is **Arnold (Bombo) Natterman** overleden. Bombo is 74 jaar geworden. Hij was weduwnaar van Franca die 23 juli 2009 is overleden. Bombo stelde weinig eisen aan het leven. Als hij elke dag naar zijn stamkroeg het Haantje kon en een potje biljarten dan was hij tevreden. Hij heeft 1 dochter , 4 zonen en 9 kleinkinderen. Hij was geliefd in zijn familie en bij de mensen. Thuis is Bombo kunnen sterven ,verzorgd door zijn familie en thuiszorg. Jaren heeft hij gevochten tegen die rotziekte, een tijd lang met succes, maar de laatste tijd ging het niet meer en daarom hebben we vrede met zijn toch nog vroege dood. In het vertrouwen dat hij nu, zoals zijn dochter Rina zei, 'in een ander paradijs is'. Op zaterdag 29 augustus hebben we in de kerk OLV van Lourdes afscheid genomen en Bombo bijgezet op Oostermaas bij zijn vrouw. Nu zijn ze voor altijd samen.

Op 28 augustus is **Truus Licher** overleden in Esloo 78 jaar oud. Op haar gedachtenisprentje staat dat als je aan Truus denkt is het grote steekwoord Sociaal. Altijd in dienst van de sociaal mindere, het kleine beetje dat er was delen. Zij zette zich o.a. in voor scoutinggroep Monica, de moederbrigade, het Esbeewee, VVN en de kerk". Truus heeft jaren met Toon van Breugel de ledenadministratie van onze parochie bijgehouden. Al zat zij in een rolstoel, zij kon van alles. Zij liet haar leven niet door die rolstoel bepalen, maar bepaalde zelf wat ze wel en niet wilde en zou doen. De rolstoel verhinderde niet om van alles te ondernemen en bijvoorbeeld zorg te dragen voor een egeltje in haar tuin. Bij de vele vriendschappen die Truus onderhield mogen we vermelden dat zij bevriend was met Lucie. Haar afscheid heeft in besloten familiekring plaats gevonden. Maar Truus gedenken we dankbaar en met een glimlach om de sterke en sociale vrouw die zij was.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.



DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 12 september

19.00 Jeanne van Hulst / Annie Royen–Martin , Piet Royen en dochter Miriam / Riet Remmers–Lassouw / Bertie Heuts–Wintjens / Britt Daemen, 2^e jaargedachtenis

Zondag 13 september 24^e Zondag door het jaar

10.30 H el ene Meens / Corrie v.d. Graaf–de Meyer / Peter Pieters / Greet Schuman–Muller en haar man Sjef Schuman / Tony Godding / Riek Arnold / Sophie Piters–Arnold / Jeff Arnold / Luzia Smits–Cro e / Ellen Scheen

Maandag 14 september Kruisverheffing

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria / Claire van Ool

Dinsdag 15 september O.L.Vrouw van Smarten

09.00 Jo Munnecom

Woensdag 16 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Anna Patist en Cor Kanters

Zaterdag 19 september

19.00 Wies Veugen–Wilhelmus / Miep Luckerhof–van de Reep / Thea (Dirkje) Driessen– Sjouw / Beide broers Peter en Frans Geerkens

Zondag 20 september 25^e Zondag door het jaar

10.30 Maurice Spee, 2^e jaargedachtenis / Cor Spee / Vic di Maio / Truus Gullikers / Frans Keulen / Henk van den Boorn / Frans Dizy en kleindochter Esther Dizy / Joop Renkers / Math Revenich, 5e jaargedachtenis / Mathieu Meijers i.v.m. zijn verjaardag / Riek Arnold / Sophie Piters–Arnold / Jeff Arnold /

Maandag 21 september

09.00 Ine Geelen en Diny Wijnen / Wolfgang Keck

Dinsdag 22 september

09.00 Priester prof. dr. Leo Frans Jozef Meulenberg

Woensdag 23 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Fieke Rassin / Annie Kanters–Leclair

Zaterdag 26 september

19.00 Sjra Jansen / Jan Remmers en Willy Pisters / Harry Pellaers / Jan Hetterscheid / Anna van Boxsel–de Groof

Zondag 27 september 26^e Zondag door het jaar

Eerste Heilige Communie 2 vieringen:

10.00 Margriet Dams–Beckers / voor alle communicanten en hun ouders en familie

12.00 Henk de Baar en Annie de Baar–Biesmans / voor alle communicanten en hun ouders en familie

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**, P.

Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77



**Hier had uw
advertentie
kunnen staan**



BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

Koffie of thee-uurtje Ingeborg woensdag van 11.00 – 12.00 Edisonstraat 2