



**Parochie H. Guliëlmus**



**Parochie H. Familie**



**Parochie O.L.V. van  
Lourdes**

**Kerk:**

Pres. Rooseveltlaan 211,  
6224 CP Maastricht.

**SNS-Bank IBAN:** NL28  
SNSB 0858 3835 00

**Parochiecentrum:**

Edisonstraat 2,  
6224 GK Maastricht.  
Tel.: 043 362 52 78

**Pastorie:**

Voltastraat 45,  
6224 EK Maastricht.  
Tel.: 043 363 43 48

**Website:**

[www.kerkmou.nl](http://www.kerkmou.nl) Bij

**nood:**

ziekenzalving  
Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

**tel. Hulpdienst:**

045 571 99 99

# • WEGWIJS •

## 't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr.6 14 maart 2020

### Nachtgebed

De zachte lucht hangt rond mijn oren  
en in haar hangt de zonneschijn.

Ik kan de dingen nu weer horen,  
zoals God wil dat ze zijn.

Ik wacht maar tot ik kan luisteren,  
dat kan ik beter bij de maan  
of als alle dingen verduisteren  
om voor de nachtlucht dicht te gaan.

Dan voel ik mijn handen veranderen  
tot een breed opgezet  
met de vingers aan elkanderen  
voltrokken nachtgebed.



*Pierre Kemp (1886 – 1967)*

**FRANCA**

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMUN

FRANSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL.: 043 - 604 0504

06 505 40 498



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**

**Totale Haarverzorging**

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

**Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!**

**ALLEEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.**

## **Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure**

**Charissa-Lee Wu**

**Koning Zwentiboldstraat 20**

**6226 AK Maastricht**

**06 510 44 356 OP AFSPRAAK**

**[www.schoonheidssaloncharissa.nl](http://www.schoonheidssaloncharissa.nl)**



**HET KLOPPEND**



**TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM  
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT**

**VAN WITTEVROUWENWELD**

**043 - 362 11 76**

## Nieuwsdieet

Het nieuws is altijd en overal beschikbaar. Veel mensen hangen aan het nieuwsinfuus. Het leidt vaak tot angst en onrust. Neem nu het coronavirus. Toen dat nog alleen in China was, waren mensen hier al bang. Je ziet beelden van mensen in ruimtepakken, hoort dat mensen in quarantaine zitten. Toen kwam het in Italië. Daarna de eerste gevallen in Nederland. De kienvereniging in Nazareth heeft zelfs voorlopig het kienen al afgelast: er komen vooral ouderen, en ze willen natuurlijk niet dat die ziek worden. Maar als het dichterbij komt, lijkt het vaak ook minder bedreigend. Toen het virus uitbrak net over de grens in Duitsland, bleven de mensen in Sittard er rustig onder: “We zien het wel, komt het hier, dan komt het hier.”

We laten ons vaak teveel ophitsen door het nieuws. Grote onderwerpen, waar je vaak zelf niet zoveel aan kan doen. Daarom is het zo bedreigend. Terwijl, als straks iedereen wel iemand kent die het coronavirus heeft, en de een krijgt er alleen verkoudheidsklachten van en de ander griep, dan vinden we het niets bijzonders meer. De mens lijdt het meest, door het lijden dat hij vreest...

Sommige mensen kiezen ervoor om nooit meer het nieuws te kijken en geen krant meer te lezen, omdat ze dan rustiger kunnen leven. Maar het lijkt me toch beter om op de hoogte te zijn, dan kun je ook meepraten en meebeslissen. Alleen is het nergens voor nodig om de hele dag door steeds het laatste nieuws te lezen op je telefoon. Misschien een idee voor de vastentijd, als je toch nog zou willen vasten maar je weet niet waarmee: een nieuwsdieet. Nog maar 1x per dag het nieuws volgen bijvoorbeeld.

Terwijl je nadenkt over die ruimtepakken en dat virus, moet je ondertussen gewoon de boodschappen doen voor het avondeten. Uiteindelijk is het echte leven wel hier en nu. En als je eens rustig om je heen kijkt, hier en nu, zul je zien dat dat een stuk minder bedreigend is dan je denkt. Misschien raak je dan in de rij bij de kassa, in plaats van de laatste coronacijfers te checken, wel met iemand in gesprek. Veel leuker.

Ingeborg Wesdorp

## **KBO-KOEPELWIJK**

Op 19 maart heeft de KBO-Koepelwijk haar algemene ledenvergadering. Deze vergadering is in het Trefcentrum en begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Guus van Egdome komt praten over eenzaamheid en dat dat niet alleen een probleem onder ouderen is, maar ook onder jongeren en dan is het nog meer een taboe. Je kunt vanaf 60 jaar lid worden. Ik vind het een aanrader. Ik heb niet geweten dat het zo leuk kon zijn. Dat heb ik ervaren in de bezinning rondom Omzien in verwondering waarin we met elkaar terug kijken op ons leven.

Je kunt contact opnemen met de voorzitter Nico Becker 06 44 991820 of via [kbozkoepelwijk@gmail.com](mailto:kbozkoepelwijk@gmail.com).

## **PAASEIEREN TER BESTRIJDING VAN DE ONKOSTEN**

van de Lourdesviering op 11 februari. Het is geweldig dat we na de viering van 11 februari ook altijd in het Trefcentrum iedereen een 'tas' koffie en een stukje vlaai kunnen aanbieden. Daar zit wel een prijskaartje aan. Wij vinden dat dat het waard is om elkaar nog even na de viering te ontmoeten. De mensen komen overal vandaan en omdat zij elk jaar komen worden het bekenden en vrienden, die je nog graag even wilt spreken. De eieren kunnen besteld worden bij Laurens Radstaat 06 109 11 215 of je kunt de pastorie bellen 043 3634348. Het zijn de beste eieren van de hele wereld.

## **29 MAART: LEZING OVER LOURDESKERK**

*Terug naar vroeger, de betekenis van de kerk nu en de kansen voor de toekomst*  
Wat is er bijzonder aan de architectuur van de kerk? Wat is de betekenis van de kerk, vroeger en nu? Welke kansen zijn er voor de toekomst van de kerk? En wat betekent de Groene Loper daarin? Op zondag 29 maart geeft architect Fred Humblé hier een lezing over. U bent van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur in de Lourdeskerk.

*Deze lezing is onderdeel van het programma van het 100-jarig jubileum van Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. Organisatie van de lezing is in handen van de Vrienden van de Lourdeskerk.*

## **PELGRIMSVIERING 15 MAART**

Al vanaf 1995 ben ik betrokken bij pelgrimstochten naar Assisi. De eerste 2 jaar in samenwerking met de Franciscaanse Beweging en daarna ben ik 'op mijn eigen' begonnen overigens met goedvinden van de Franciscaanse Beweging.

Ze vinden het jammer dat ik na dit jaar ga stoppen, jammer omdat er geen opvolging is. Maar als je al zo lang pelgrimstochten organiseert en optrekt met mensen, dan maak je ook overlijden mee van oud tochtgenoten. Ondertussen zijn het er zoveel, dat het teveel wordt om alle namen op te noemen. Toch wil ik graag nog enkele namen noemen die vorig jaar overleden zijn. Onze lector Joop Renkers is ook een tochtgenoot geweest. Graag wil ik in verbondenheid dankbaar stil staan bij al de tochtgenoten die zijn overleden. We doen dat tijdens de viering van zondag 15 maart.

### **VERWARMING**

De huidige stand van zaken per 1 maart was 13.774,50 euro, een geweldig bedrag al, mede dankzij een gift van een opbrengst voor een 75<sup>e</sup> verjaardag. Dank daarvoor. Misschien wilt u ons ook helpen met een leuke ludieke actie of met een gift, die overgemaakt kan worden naar **NL11SNSB0861275861**.

### **EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING**

Op zondag morgen komen de kinderen die met Hemelvaart 21 mei dit jaar hun communie gaan doen bij elkaar van 09.00 tot 10.15 uur onder leiding van Sjef. Na de oefenles blijven er 3 kinderen als het ware over om mee te helpen in de viering en hun ouders worden geacht naar de kerk te komen. Sjef heeft dit bedacht en ik vind het geweldig. Het is net alsof er een nieuwe intensiteit in de viering is gekomen. Kom maar kijken,

### **VEERTIGDAGEN MIDDAGGEBED**

Elke dag met uitzondering van zondag is om 12.00 uur een kort middaggebed in de Mariakapel als voorbereiding op Pasen en om ons toe te leggen op bezinning en gebed in deze 40-dagtijd.

### **ACTIE KERKBIJDRAGE: GEEF VOOR JE KERK**

Investeer in de toekomst van onze parochie:

**KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500**

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres

Richtbijdrage € 60,- per jaar, maar ieder bedrag is welkom.

### **GEDOOPT**



Op zondag 1 maart zijn gedoopt:

Dyonne Ritzen ,de dochter van Timo en Gracielle Ritzen – Jansen uit de Hofkesstraat 23 in Bunde en Dean Kessels, de zoon van Caspar en Kim Kessels – Lahaije en het broertje van Quinn en Jules (+)

uit de Slackegaard 85 te Maastricht.

***Dat de doop van deze kinderen en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.***

**OVERLEDEN**

Op zaterdag 29 februari is thuis aan Onder de Kerk 28 Riet Remmers – Lassouw overleden. De echtgenote van Sjeng Remmers met wie zij 53 jaren lief en leed heeft gedeeld. Samen hebben zij 3 jongens gekregen, Gerrie, Willie en Herman.

Voor Herman heeft Riet altijd extra zorg gehad. Herman woonde op Maasveld en elke woensdag ging ze daar naartoe met Sjeng en ze deden aan alles mee. Riet had een groot hart, zij deelde alles wat ze had. Zij was ook direct en spontaan, de spil van haar gezin en een geweldige oma. Een vrouw uit duizenden. Riet kon ook goed koken. Haar specialiteit was Grieks eten. Met Sjeng ging zij ook minstens één keer per week naar Banneux om kaarsen aan te steken voor al haar dierbaren, maar ook om kaarsen te halen en uit te delen. Bij Maria, ook een moeder net als zij vond zij troost. Zij is ook 4 keer in Lourdes geweest, een keer samen met mensen van Maasveld en natuurlijk met Herman. Op donderdag 5 maart hebben we afscheid genomen in een overvolle OLV van Lourdeskerk met ontzettend veel bloemen waaronder als ereteken het aureool van de Engel van Maastricht, uit dankbaarheid. Riet is te rusten gelegd op de algemene begraafplaats Oostermaas.



***Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.***

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES**

**Zaterdag 14 maart**

19.00 Jeanne van Hulst / Tiny Fehrenbach – Keersemeekers / Dien Remmers – Stuiver / Bèr Heugen

**Zondag 15 maart**      **3<sup>e</sup> Zondag van de Veertigdagentijd**

**Tochtgenotenmis**

10.30 1<sup>e</sup> Jaardienst Annie Martin – Thans / Voor alle overleden tochtgengen van de Stichting Franciscaanse Voettochten / Joop Renkers / Jef Vanwesenbeeck en Riet Vanwesenbeeck- van Heyst / 1<sup>e</sup> jaardienst Marlène Marie – José Luyten / Maurice Spee / Eveline Hindi / George van Loo i.v.m. verjaardag

**Maandag 16 maart**

09.00 Joop Renkers (i.v.m. verjaardag, 70 jaar)

### **Dinsdag 17 maart**

09.00 Jeanne Vleugels – Quax

### **Woensdag 18 maart**

18.30 Rozenkrans

19.00 Frits Heusschen

### **Zaterdag 21 maart**

19.00 Bella Habets – Bronckers / Leon Gilissen / Sjra Jansen / Jo Horbach

### **Zondag 22 maart**      **Halfvasten**

#### **4<sup>e</sup> Zondag van de Veertigdagentijd**

10.30 Zeswekendienst Thei Douven / Bèr Haagmans / Alex Dello / Anna van Boxsel – de Groof / Nico Meyers / 12<sup>e</sup> jaardienst Bertha Vroegop, en haar peettante Bertha Burkard – Drinkwaard / Jo Haine / Dien Ubachs – Pisters

### **Maandag 23 maart**

09.00 Ans Frissen – Chappin / Jo Munnecom / Nel Coumans /

Mia Janssen / Gerrie Coolen / Jacques Plusjé en Miets Plusjé – Klever

### **Dinsdag 24 maart**

09.00 Mia Meertens – van Es

### **Woensdag 25 maart**      **Maria Boodschap**

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan Oomen / Claire van Ool / Jan Vale / Anja Verbert / Miel verbert

### **Zaterdag 28 maart**

19.00 Mia Dingena – Hameleers / Frits Schuman / Gerrit Bos /

Truus Lahaye – Thijssen

### **Zondag 29 maart**      **5<sup>e</sup> Zondag van de Veertigdagentijd**

10.30 Bertien Seegers – Coumans / Jo Geron / Lèn Coolen – Reneerkens /

Miep Luckerhof – van de Reep / Frans Dizy en kleindochter Esther /

Laurent Ritchi

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):**

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

**BUURTBRÖK**

**SACRISTIE OLV VAN LOURDES**

is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

**Eucharistie:** op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

**Yoga**

**Meditatie**

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Iedere 2e donderdag en 4<sup>e</sup> donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.  
(niet in juli en augustus: vakantie)



**NIEUW** Yogalessen iedere donderdagmorgen

van 9.45u tot 10.45u in het Trefcentrum van het Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4.

Alle lessen t/m 9 juli, € 3,50 per les.

Maximaal 15 personen.

**Aanmelden en info:** 06 42663848 of  
yogaenzomaastricht@gmail.com

**SCHOENEN**  
**Bosch**

**Bosch Modeschoenen**

Voltastraat 28

Maastricht Oost

www.boschmodeschoenen.nl

T 043 363 5121

's maandags gesloten  
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible

ara Gabor  
since 1949

**MEPHISTO**  
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

van Bommel  
MOERGESTEL  
HOLLAND

Fluchos

durea