



Nieuwsbrief

december 2019,

Jaargang 8, nummer 1

In dit nummer

Twee boekjes gepresenteerd over presentiewerk,

"ik heb het gevoel dat ik hier niets moet" en Wijken van mensen met karakter 1 1

Presentiewerker nu zelf aan het woord, een jaar rond 2

Samen op weg 3

Armoede en dan ??? 3

Bestuur:

Will Geelen, voorzitter

Loes Maes, secretaris

Annette Diederens, penningmeester

Mattie Jeukens ofm, bestuurslid

Hub Vossen, adviseur

Presentiewerker, Ingeborg Wesdorp



Met trots kunnen we melden dat op 1 januari 2019 Ingeborg Wesdorp begonnen is aan haar nieuwe taak als presentiewerker in Maastricht-Noordoost. Als introductie van haar en haar werkzaamheden werden op 24 februari 2019 in de kerk van OLV van Lourdes, aan de groene loper, in Maastricht, 2 boekjes gepresenteerd om het presentiewerk extra onder de aandacht te brengen van professionals, buurtbewoners en belangstellenden. Enthousiaste bezoekers kregen uitleg van ervaringsdeskundigen



Anne-marieke Koot en Titus Schlatmann, aangevuld door persoonlijke verhalen van 4 wijkbewoners.

De koffie en zoete hapjes werden verzorgd door een aantal vrouwen die regelmatig samenkomen in de Kunstketel onder leiding van Manon Pachen.



Presentiwerker nu zelf aan het woord, een jaar rond

Het is alweer een jaar geleden dat ik me hier aan u voorstelde als nieuwe presentiwerker. Het jaar is voorbijgevlogen. De eerste maanden heb ik kennis gemaakt met heel veel wijkbewoners, vrijwilligers en professionals in de vier wijken Wittevrouwenveld, Wijckerpoort, Nazareth en Limmel, en ben ik bij veel activiteiten en bijeenkomsten aanwezig geweest, om zo een beeld te krijgen van de wijken. Na deze periode heb ik in overleg met het bestuur besloten de focus vooral op Nazareth te leggen. Dit is een wijk waar de vergrijzing ervoor zorgt dat het verenigingsleven sterk terugloopt, waar voorzieningen verdwijnen en daarnaast nieuwe bewoners gehuisvest worden die niet makkelijk worden opgenomen in de buurt. Het blijkt ook een moeilijk doordringbare wijk te zijn waar het stil is op straat en mensen meer naar binnen gekeerd lijken te zijn. Ondanks de speciale aandacht voor Nazareth ben ik in de praktijk toch ook veel in de andere wijken.

Inmiddels heb ik aardig wat contacten met zowel autochtone *Sjengen* als met allochtonen. Ik merk dat mensen vaak behoefte hebben hun verhaal te vertellen, en dat er niet altijd praktische hulp nodig is. Het kost vaak tijd om erachter te komen wat er nodig is, wat iemand zelf wil. Je komt veel tegen; enerzijds schrijnende verhalen, anderzijds ook de kracht van mensen om het vol te houden en elkaar te helpen.

Tegelijk blijft het zoeken als presentiwerker. Het is voortdurend op pad gaan om mensen in de wijk te ontmoeten, nooit afwachten of ze naar mij komen.

In het najaar werd duidelijk dat dit werk volgend jaar kan doorgaan, en daar ben ik natuurlijk blij mee.

Op naar 2020. Ik wens u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar, en misschien tot ziens!
Ingeborg Wesdorp, wijkpresentie2@gmail.com

Samen op weg



800 jaar geleden ontmoette Franciscus de Sultan van Egypte, Malek Al-Kamil

Op de feestdag van Franciscus, 4 oktober, werd dit herdacht met een korte gebedsdienst voor **vrede**, met **moslims** en **christenen** en **alle anderen** samen.

Armoede en dan ???

Het thema armoede werd besproken aan de hand van verhalen van mensen die zelf in armoede leven of hebben geleefd. Verhalen die verteld werden in sketches, monologen en liedjes.

Op **18 oktober**, tijdens de week van de armoede werd om 19:30 in Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39 in Maastricht, het toneelstuk **Eige Sjöldj, Dieke Böldj** gespeeld door **Stichting Turba**

Wat is armoede en hoe is het om altijd de eindjes aan elkaar te moeten knopen?

Aansluitend werd het spel **“een bloemetje hoort erbij”** gespeeld om daarna met elkaar in gesprek te gaan over armoede en wat we er tegen kunnen doen.

Als u een mail stuurt naar info@stichtingturba.nl met daarin het verzoek voor het spel, worden u via de mail een aantal Pdf bestanden toegestuurd met daarop de kaartjes die ook tijdens de bijeenkomst gebruikt werden. De Pdf's zijn zo vormgegeven dat 4 kaartjes op een vel A4 papier passen. U kunt de kaartjes die bij het spel horen op die manier gemakkelijk zelf uitprinten.

De Stichting Wijkpresentie Maastricht-Noordoost ontvangt steun van o.a.



Kansfonds



provincie
limburg



Hendrix'Stichting
EdmondBeelstichting
Parochie Wittevrouwenveld - Wyckerpoort

Eventuele giften of donaties kunt u storten op banknr: NL91 RABO 0157964663 t.n.v.

Stichting Wijkpresentie Maastricht.

stichtingwijkpresentie@gmail.com

