



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl

Bij nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 69 nr. 18 31 augustus 2019

Maria Tenhemelopneming

Moeder, ik roep u naar huis
met de eerste van alle namen.
Ik heb op uw lichaam gewacht.
De hemel zegt eindeloos amen.

Ik dank u voor Nazareth,
voor de jaren van zuivere vrede.
Uw huis was een huis van gebed,
de deur was een deur op de hemel.

Ik dank u voor uw verdriet
in de eenzame nachten der aarde;
het lange geduld van uw tranen.
De hemel heeft ze verzameld.

Ik dank u voor Golgotha,
voor het kruis dat u hebt zien planten,
voor uw weerloze zachte handen
aan mijn weerloos lichaam daarna.

Moeder, nu bent u thuis.
De tijd bleef beneden, de zorgen.
Een stilstaand geluk zonder morgen
in de hemel, de hemel uw huis.

Anton van Wilderode



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSpraak**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

Wachten, wachten, wachten

Van de week een paar Afghanen ontmoet bij het Leger des Heils. Een vrouw vertelde dat ze al twintig jaar in Nederland was. Haar kinderen waren hier geboren en opgegroeid en spraken beter Nederlands én Maastrichts dan zij. Haar man had echter na al die jaren nog steeds geen verblijfsvergunning. Waarom niet, weet ik niet. “Wachten, wachten, wachten”, zei ze. Hij was inmiddels ziek geworden van het wachten, had hartklachten en allerlei andere ziekten. “Heel moeilijk”, zei ze.

Een andere meneer uit Afghanistan was vier jaar in Nederland en woonde nog op het AZC. Hij zat nog in de asielpcedure. Twee schoolgaande kinderen. En zelf kon hij niets doen dan wachten, wachten, wachten. Hij vroeg of ik wist waar hij ergens Nederlands kon leren. Ik ben even met hem meegelopen naar het Trefcentrum, waar een keer per week studenten mensen helpen met Nederlands leren. Onderweg vertelde hij dat zijn vrouw in het ziekenhuis ligt. Ze was er met de ambulance naartoe gebracht. Iets aan het hart. Wanneer het gebeurd was en hoe lang ze zou moeten blijven, dat kon hij niet in het Nederlands zeggen en ik spreek zijn taal ook niet. Ernstig klonk het wel.

Hoe moet dat zijn voor zo'n gezin om dagelijks in die grote onzekerheid te leven: misschien moet je terug, maar naar wat? Wat is er gebeurd vóórat ze naar Nederland kwamen? En het dan aan je hart krijgen van het wachten. Het is heel voorstelbaar. Je mag niets doen, alleen maar de hele dag nadenken over je verleden en een onzekere toekomst.

En aan de andere kant hoor ik mensen zeggen: “Die buitenlanders komen hier naartoe en die krijgen alles maar. Nee, ik hoef niets met ze te maken te hebben.” Mensen zien hun pensioenen afnemen, moeten de eindjes aan elkaar knopen. En zien dan vluchtelingen met een hele nieuwe huisraad de straat in komen. Dan heb je het gevoel dat er iets niet klopt.

Maar vluchtelingen krijgen die spullen niet, ze kunnen er een lening voor afsluiten bij de Kredietbank. Mensen zoals de meneer hierboven hebben alles moeten achterlaten. Áls hij straks een verblijfsvergunning krijgt, moet hij toch ook ergens wonen met zijn gezin en een bank en een tafel in huis kunnen zetten. Neemt niet weg dat je na een leven lang werken ook recht hebt op een goed pensioen. En dat je als jongere ook een betaalbaar huis moet kunnen vinden.

Die twee dingen staan niet haaks op elkaar. Deze groepen mensen zouden niet tegenover elkaar moeten staan. Er ís wel geld om die problemen op te lossen, alleen het zit op de verkeerde plek. Aan de top van de piramide zwemmen sommigen in het geld, wordt belasting ontdoken, en nog min of meer legaal ook. Daar zit het probleem.

PAS-FESTIVAL 6 EN 7 SEPTEMBER

in Maastricht wordt al 6 jaar het Pas festival georganiseerd. Het is een traditie geworden dat aan het begin van het academisch jaar de deuren van de universiteit worden open gezet. Iedereen uit de stad en omgeving wordt op deze manier betrokken op een programma vol interessante lezingen, mooie muziek, bijzondere dans en straat theater. Pas staat voor: Pleasure Art en Sciene festival. Het zal plaatsvinden op 6 en 7 september rondom de gebouwen van de Universiteit, georganiseerd door Maastricht University en Studium Generale. Dit jaar ben ik gevraagd om ambassadeur te worden. Het zou leuk zijn als er ook mensen uit de buurten een kijkje komen nemen. Deelname is gratis, zie ook www.pasmaastricht.nl Manon Pachen Trajekt 06 528 075 78

TOPSPORTERS EN DRUGS

Nederlandse Topsporters betrappt met drugs in het buitenland, wat naïef om die mee te nemen naar het buitenland. Maar ik kijk er ook van op dat topsporters drugs nodig hebben? Wat zegt dat over ons als we op grote schaal drugs gebruiken? We worden dus steeds meer afhankelijk van iets anders voor onze kick! Er is volgens mij maar één 'drug' die werkelijk verlangen kan stillen en volgens mij is dat God of de liefde. Voor mij is het genoeg!

8 SEPTEMBER FEEST MARIA GEBOORTE

Toch nog maar eens op wijzen dat 8 september een bijzondere dag is. Feest van Maria geboorte en de dag dat we, na de viering van 10.30u in OLV van Lourdes, met de harmonie De Gele Ridders naar de begraafplaats gaan om de stilteruimte nu echt officieel te openen. Het koffiedrinken na de mis verplaatsen we dan ook naar de begraafplaats en drinken dan daar een 'tas' koffie.

KINDERKOOR: IN SEPTEMBER EEN NIEUWE START

In 2019 zijn we met een kinderkoortje begonnen om ook kinderen die niet naar de muziekschool kunnen een gedegen muzikale vorming te geven. We hebben in Ilona een geweldige dirigente gevonden. In september starten we weer. Heb je zin en interesse om op woensdag van half twee tot half drie te zingen en noten te leren lezen en zelfs een instrument te leren bespelen, kom naar de repetitie. We vragen 1 euro per keer voor de onkosten. Mattie Jeukens 043 3634348.

BIJZONDERE SINT MARIE!

Mia had, samen met haar vrijwilligers ,400 kroedwesjen gemaakt en het is echt een collectors item gezien de overgrote vraag. Er waren meer dan 170 mensen in de kerk. Verschillende vroegen nog een extra voor een ziek familielid, buurvrouw , vriend of vriendin. Met zoveel vraag kon er eigenlijk ook niet meer dan 1 kroedwesj extra gegeven worden. Mia en vrijwilligers verdienen een hele grote pluim en ik vergat notabene te bidden voor alle mensen die op Sint Marie hun naamdag hebben, hè Mia.

BISSCHOP KOMT IN HET DEKENAAT MAASTRICHT

Onze nieuwe bisschop Harrie Smeets gebruikt dit jaar om kennis te maken met zijn bisdom, daarom bezoekt hij alle dekenaten. Ons Dekenaat Maastricht is vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september aan de beurt. Op vrijdag is hij 's morgens en 's middag in Meerssen en vervolgens 's avonds aanwezig bij de herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden. Zondag 15 september is hij bij het parochiefeest in Amby en in de middag brengt hij een bezoek aan de Sint Pietersberg. Zaterdagmorgen 14 september is hij bij ons te gast om kennis te maken met de Groene Loper en wat daar omheen gebeurt. Zaterdagmiddag is hij in Malberg en bij Lifeteen. Op zondag is er in de Sint Servaas een afsluitende vesperviering met een film over het Dekenaat Maastricht om 16.30 ,uur waar iedereen van harte welkom is.

GEDOOPT:



Op zondag 4 augustus zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:
Aiden Miesen, de zoon van Nick en Rachelle Miessen – Huydts uit de Jerichostraat 9.

Ook is Macèal Miesen gedoopt, de zoon van Jhonny en Nienke Miesen – van Gastel uit de Dokter van Kleefstraat 29 en het broertje van Yore en Carney.

Op zondag 18 augustus zijn gedoopt:

Guusje Graat, de dochter van Tom en Jeanine Graat – Jacob, Op de Bos 55 en ook is gedoopt:

Isaac Osarobo, de zoon van Innocent en Efficiency Osarobo – Jatta uit Heukelstraat 37;

Jesse Janssen, de zoon van Bjorn en Lianne Janssen – Verstappen, Nierstrasstraat 59 en het broertje van Benthe en Senna.

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 31 augustus

19.00 Laurent Ritchi / Sophie Piters – Arnold / Sjuul Bijlders /
Anna van Boxsel – de Graaf / Willy Pisters / Mia Meertens – van Es

Zondag 1 september 22^e Zondag door het jaar

10.30 Huub de Vree i.v.m. 90^e verjaardag / jaardienst Anna de
Leeuw / Hanny van Zeyl – v.d. Linden , Harry van Zeyl en zoon David /
Martin Konings en Alice Konings – v.d. Mullen / Truus Lahaye – Thijssen
/ Jo Leenders en Jo Leenders – v.d. Brink / Josephina Leenders – Hoenen
/ Breur Moenen / Nel Coumans / Mia Janssen / Ine Geelen / Diny
Wijnen

Maandag 2 september

09.00 Rinus Theunissen i.v.m. zijn verjaardag / Voor de
overledenen van de fam. v.d.Broeck – Mandersmit en de fam. Bertholet
– Bartholomey

Dinsdag 3 september

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 4 september

18.30 Rozenkrans
19.00 Henk van Ewijk ofm

Vrijdag 6 september Eerste vrijdag van de maand

09.00 Theo Heynen

Zaterdag 7 september

19.00 Corrie Lemmens – van Sloun / Nol Coenen /
Frans v.d. Meulen en Treeske v.d. Meulen – Custers / Gerrit Grit en
Sylvia Grit – Haan / Mia Dingena – Hamelers /
Jo Haine

Zondag 8 september

23^e Zondag door het jaar Maria Geboorte

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zeswekendienst Jo Luyten / 7^e jaardienst Jules Janssen / voor de overledenen van de fam. Kaanen en Matti / Ange Muris –Bitsch / José Pluymen – Clement / Jef Vanwesenbeek en Riet Vanwesenbeek – van Heyst / Marëtte Jonkhorst – Vandenboorn /Tiny Borghouts / Dien Ubachs – Pisters / jaardienst Henk en Annie Schuijt – Kos en zoon Nico

Maandag 9 september

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 10 september

09.00 Jan Oomen

Woensdag 11 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van de H. Maagd Maria, St. Antonius en St. Servatius

Zaterdag 14 september

19.00 Rudie Leclair / Dave de Vlam / Bèr Habets en Joke Habets – Creemers / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Maria Göertz – Vleugels / Gerrit Bos / Jo Haaken en Marga Haaken - Winckers

Zondag 15 september

24^e Zondag door het jaar

10.30 Liesbeth Ammerlaan / Leon Genotte / Lambert Last / Bèr Haagmans / Annie Kanters – Leclair / Helena Natterman / Theo Vertommen / Annie Hendrikk – Smeets / Annie Sanders / Corrie Cauwels – v.d. Wiel / Jo Munnecom / Frans Dizy en kleindochter Esther

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,
Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen
Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer 

Xsensible® 

ara since 1949 **Gabor®**

MEPHISTO M
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND


Fluchos

durea®