



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 10 11 mei 2019

Het Woord

Vader, in mijn worsteling,
blijft u altijd dezelfde
Ik ben het, die de hoop verliest
en focus op mijn werken

Alles is allang volbracht.
Daar aan het kruis en nu in mij
Maar ik verlies van een gedachte
als ik even niet meer naar U kijk.

Hoe kan ik verder komen
als mijn ziel het naar U uitroept.
En U niet lijkt te horen
hoe de pijn diep in mij snijdt.

Hoe laat ik de bron weer stromen
want ik voel me zo verloren.
Was alles soms illusie
en is niets meer wat het lijkt?

Gelukkig Heer is daar uw geest en zegt
"kijk naar het woord".
Het is het woord dat leven geeft
en spreekt tegen wie hoort!

LEVEN DOOR DE DOOD HEEN

Dit is het thema van Pasen, dat het met de dood niet is afgelopen en als ik dit op geschreven heb komen de vragen. Is dat echt zo, wat is er dan nog? Dood is toch dood, of niet soms? We zijn zo met feiten en zekerheden opgevoed, dat we eigenlijk allemaal van een beetje tot heel veel van de ongelovige Thomas hebben: 'Eerst zien, dan geloven'. Er wordt gevraagd om eerst te geloven en dan krijgen we de belofte dat je het ook gaat zien. De geleerde zal zeggen dat dan gewoon projectie is, je zou alleen maar zien wat je graag wilt zien.

Ik wil geloven dat er meer is tussen hemel en aarde en dat wat ik vandaag doe, dat dat morgen niet weg zal zijn, maar ergens bewaard blijft, het goede zowel als het minder goede. Ik wil geloven dat alles bewaard blijft van ons doen en laten in de grote stroom die leven is. Waarom niet? Hangt niet alles met alles samen? Zelfs als je eenzaam bent, ben je niet alleen. Ja het vreemde en paradoxale is juist dat je je tussen mensen in eenzamer kunt voelen dan wanneer je gewoon thuis alleen bent. Oké, weer niet altijd natuurlijk, als je bijvoorbeeld niet meer je huis uit kunt en afhankelijk bent van anderen en dan al dagen niemand meer gezien hebt. Dat is ook vreselijk. Trek dan meteen aan de bel! Ik wil geloven dat wij het leven zijn, wij met z'n allen, samen met hen die voor ons geleefd hebben, nu leven en straks na ons komen. Daarom ben ik ook franciscaan, maar wel een beetje eenzaam, dus ik zoek mensen die ook franciscaan willen worden. Je kunt dan meteen bij me intrekken!

Geloven in leven na en door de dood heeft voor mij alles te maken met verbondenheid. Heel sterk heb ik het met Pasen mogen voelen, toen we Tweede Paasdag op het mooiste terras van Maastricht zaten voor onze mooie kerk aan de Groene Loper, toen we Paasdag en Paasnacht het nieuwe licht van Pasen de kerk mochten binnendragen en aan elkaar doorgeven met het oog ook op het kruis en de Paastuin voor in de kerk. Natuurlijk ook toen we de kruisweg hebben gebeden op Oostermaas en de nieuwe Mariakapel, dat 'troost huisje', zoals het in de krant stond, in gebruik mochten nemen. Zoveel mensen die er bij waren, dat was ontroerend. Ja natuurlijk, het weer werkte mee.

Zonniger kon niet op deze zalige Pasen. pastor Mattie Jeukens
ofm

Overzicht exploitatiekosten Parochie OLV van Lourdes,		
H. Familie en H. Guliëlmus		
	jaar 2018	jaar 2017
Opbrengsten		
Kerkbijdrage	29.967,54	41.812,74
Collectes	15.985,35	17.867,17
Misintenties	10.046,77	8.681,44
Uitvaarten	11.034,00	14.650,00
Overige bijdragen parochie	13.104,80	9.483,62
Ontvangen huren	4.986,17	12.954,84
Subsidies en rente	10.050,70	858,58
Opbrengsten Begraafplaats	100.102,23	111.874,75
Totaal opbrengsten	195.277,56	218.183,14
Kosten		
Onderhoud en kosten gebouw	52.642,29	46.163,15
Loonkosten	59.894,16	54.814,58
Kosten eredienst	6.819,89	4.578,24
Pastorale kosten	-670,00	6.906,55
Bijdragen bisdom, dekenaat, e	16.802,31	22.658,49
Beheerskosten	15.875,22	13.786,83
Rente/kosten bank	8.401,79	1.359,91
Kosten begraafplaats	81.840,10	91.020,49
Totaal kosten	241.605,76	241.288,24
Resultaat (verlies)	-46.328,20	-23.105,10
<p>Het financieel overzicht van de opbrengsten en kosten van onze parochies laat ook over 2018 een verlies zien van € 46.328,20. Dank aan allen, die bijgedragen hebben om ons toch in staat te stellen om o.a. de salarissen te betalen en onderhoud aan de gebouwen te plegen.</p> <p>Maar we hebben uw hulp hard nodig, want alleen dan kunnen wij ook in de toekomst een plek van inspiratie zijn én blijven.</p>		

TEKORTEN

De financiën van onze parochie geven geen rooskleurig beeld van wat ons te wachten staat. Inleveren moet iedereen, dus waarom de kerk niet, maar het zal op een bepaald moment op houden, omdat het geld op is. Gelukkig hebben we de Kleine Kerk kunnen verkopen samen met de twee woningen, zodat wij wat adempauze hebben. Wat me opvalt, is dat geld 2x zo snel er uit vliegt dan er in komt. Maar de echte rijkdom zijn uiteindelijk de mensen die de handen ineem willen slaan en van hun kerk iets willen maken. Ik hoop dat die mensen er blijven voor onze parochie. Op hoop van zegen gaan we verder, in de hoop dat vroeg of laat de antwoorden zullen komen, voordat alle reserves zijn opgesoupeerd. Per maand 5 of 10 euro! Het helpt enorm,

NIEUWE BUREN IN DE THERESIASCHOOL

Bij deze welkom aan de nieuwe burens in de Theresiaschool: nieuwe burens maar vertrouwde vrienden van Maastricht A2 projectbureau en anderen die ruimtes gaan betrekken in de school. 'Beter een goede buur dan een verre matti!'

OPBRENGST EIENACTIE

In eerste instantie leek het een hopeloze zaak te worden. Een paar goede Paaseierenverkopers waren verhuisd en de eerste tijd liep het voor geen meter. Gelukkig is Laurens heel kalm en rustig gebleven. Uiteindelijk zijn er 10.000 eieren verkocht en heeft het het mooie bedrag van 500 euro opgeleverd. Dank daarvoor en bijzonder dank aan Laurens Radstaat. Het is een mooi bedrag voor de bestrijding van de onkosten van de Lourdesviering.

VAN BRONPROCESSIE TOT STADSPROCESSIE

Maandag 13 mei is de feestdag van Sint Servaas. Om 19.00 uur is in de Sint Servaasbasiliek een dekenale viering voor alle mensen van Maastricht en ons Theresiakoor zal in deze viering zingen. De Nieuwe Bisschop is de voorganger samen met de priesters en de deken van het dekenaat. Maar de hele week van zondag 12 tot en met zondag 19 mei zijn er activiteiten in de Sint Servaas, vooral in de crypte die deze hele week vrij toegankelijk is. Op 19 mei zal de nieuwe bisschop in de Hoogmis voorgaan.

OVERLEDEN



Op vrijdag 29 maart overleed 82 jaar oud, toch nog onverwacht **Sophie Piteurs – Arnold**. Zij was nog op het verjaardagsfeest van haar zus Riek geweest. Dat Fia toch nog zo oud is geworden mag op zich al een wonder heten. Fia was niet van het stilzitten. Zij had een avontuurlijk inborst. Als kind zou niemand opgekeken hebben als zijn een jongen zou zijn geweest. Maar toch is Fia een op en top moeder geworden voor Ronald en Mark. Haar gezin en haar kinderen was haar alles. Zij was weduwe van Jean Pisters, een jongen uit Heer, waar zij haar hele leven gewoond heeft tot de laatste jaren, toen zij geborgenheid zocht op een appartementje. Behalve haar beide jongens was Fie ook heel erg blij met haar twee kleinkinderen Kian en Lara. Nu is Fie aan haar laatste reis begonnen om thuis te komen in Gods liefde, want gelovig is zij haar hele leven gebleven.

Op woensdag 24 april is **Frans van der Meulen** overleden, 85 jaar en weduwnaar van Treeske van der Meulen – Custers. Opeens ging het niet meer met Frans, en dat was pijnlijk. Hij had altijd gezorgd voor zijn vrouw, alle dagen had hij haar op de Zeven Bronnen bezocht. Frans was trouw, zoals hij ook meer dan 50 jaar betalend lid geweest is van Willem I. Frans kon alles missen. Hij was geen man van uiterlijk vertoon, gewoon de eenvoud van een oprecht hart, die gave was hem gegeven. Na het pensioen trok hij alle dagen samen op met Treeske. Met hart en ziel heeft Frans zich ingezet voor de Guliëlmus kerk. Op de Gieleksmerret liet hij met Treeske het rad van avontuur draaien. Hij was ook acoliet en genoot van een oprechte uiting van geloof. Als er al iets op Frans zou zijn aan te merken dan was het misschien wel dat hij liever gaf dan te moeten ontvangen. We moeten een fijne en goede man los laten opdat hij nu zijn eigen weg kan gaan.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 11 mei

19.00 Anton Berndsen / Bertina Stitzinger / Margriet
Zwackhalen – Dijkma / Lei Verstappen / Huub
Magdelijns / Jack Pisters / Frans Penders

Zondag 12 mei 4^e Zondag van Pasen , Moederdag

10.30 Eveline Hindi / voor de overledenen van de fam. Fraats –
Matti / Liesbeth Ammerlaan / Antonius Geraerts en
Helena Geraerts – Kolvers / José Pluymen – Clement /
Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / 6^e jaardienst
Pierre Nieste / Annie Martin – Thans (voor moederdag)

Maandag 13 mei Bisschop Sint Servatius

09.00 Voor het behoud van het geloof / ter ere van het
Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria
19.00 Dekenale viering in de Sint Servaas voor alle parochies
van Maastricht voor alle geloofsverkondigers in onze
streken.

Dinsdag 14 mei

09.00 Pater Rieks Andela ofm.

Woensdag 15 mei Alle H.H. Bisschoppen van Maastricht

18.30 Rozenkrans
19.00 Ter ere van O. L.Vrouw van Lourdes , H. Antonius van
Padua en H.Franciscus , om blijvende steun en dank
voor reeds ontvangen weldaden

Zaterdag 18 mei

19.00 Rudie Leclair / Rafi Mzuzi Mpila / Jeanne van Hulst /
Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Bèr Heugen / Ed
Schijlen / Sophie (Fie) Piters - Arnold

Zondag 19 mei Zondag van de Oosterse kerken

Vijfde zondag van Pasen Vredeskoor

10.30 Eveline Hindi / voor Lei Theunissen zijn verjaardag /
Ange Muris - Bitsch / Leon Genotte / Lambert Last / Ans
Frissen – Chapin / Bèr Haagmans

Maandag 20 mei

09.00 Wolfgang Keck

Dinsdag 21 mei

09.00 Corrie Coolen

Woensdag 22 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Theo Heynen

Zaterdag 25 mei

19.00 Bèr Slangen / Nettie Penders – Medenbach / Corrie Stitzinger, Sjerke en Pierreke / Gertruida Dassen – Veulemans / Bel Reneerkens – Swakhoven / Frans Horsmans

Zondag 26 mei Zesde zondag van Pasen

10.30 Eveline Hindi / Jef Op den Oordt en Jose Op den Oordt – Coenen en zoon Bert / Sophia Haane – Jongen / Hanny van Zeyl – v.d. Linden, Harry van Zeyl en zoon David / 2^e jaardienst Truus Wolters / Riek Vallenga –van Dijk

-----**A P O T H E E K**-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,
Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot

20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)