

Parochieblad: 'Wegwijs |'t Klökske'
Jaargang 69 | nr.8 | 13 april 2019

Column van de pastor
HET KATHOLIEKE PASEN

Heb je dan ook een ander Pasen? Het zou een vraag kunnen zijn die kan opkomen als je opeens gaat praten over het Katholieke Pasen. Maar ik ben bang dat het niet veel mensen meer zal boeien. Met Pasen heb je een vrije dag, namelijk Tweede Paasdag en dan doe je iets gezelligs met vrienden en familie. En misschien eet je nog een extra eitje van die lekkere eieren die door Laurens verkocht zijn voor het goede doel.

Nu komt bij mij de vraag naar boven wat ik doen moet om uw interesse weer te wekken voor Pasen. Daarom heb ik die titel van het Katholieke Pasen, want je hebt ook een Joods Pasen en een Protestants Pasen, maar dat is hetzelfde als het Katholieke Pasen. Katholieken en Protestanten verschillen trouwens veel minder dan gedacht wordt. Ze lijken zoveel op elkaar dat men vroeger de verschillen extra aangescherpt heeft om toch nog een onderscheid te maken. Zelfs met het Joodse Pasen is meer overeenkomst dan je geneigd bent te denken. Ook het Katholieke en het Protestantse Pasen is eigenlijk een soort Joods Paasfeest, maar dan toegepast op Jezus. Het Joodse Pasen is de viering van de bevrijding uit de slavernij in Egypte: In de nacht van het vertrek, moesten de Joden een Paaslam slachten en met het bloed de deurpost bestrijken. De Engel van de dood kwam die nacht langs en hij doodde in alle huizen waar geen bloed aan de deurpost zat de eerste geboren zoon. Vreselijk dus. De Joden moesten daarna het Paaslam eten, staande met de stok in de hand en klaar om te vertrekken. En zo geschiedde. De uittocht duurde 40 jaar voordat de Joden eindelijk hun beloofde land konden binnen gaan. En wat hebben Christenen, katholieken en protestanten daarvan gemaakt? Zij zeggen dat Jezus dat Paaslam is en dat je je hart met dat bloed moet bestrijken door de beker met wijn te drinken met de woorden van Jezus in de mis: "Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het altijd durende verbond, dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken". Zijn bloed beschermt je tegen de dood. De engel van de dood kan je dan niet meer deren. Geweldig toch door Jezus gaan wij het beloofde land binnen.

Zalig Pasen pastor Mattie Jeukens ofm