



Parochie H. Guliëmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 08 13 april 2019

De droom

In een droom liep ik een winkel binnen
Achter de toonbank stond een engel
Ik vroeg: wat verkoopt U hier?
Alles wat U maar wilt, zei de engel
O zei ik echt waar?
Ik wil graag vrede op aarde
Geen honger en geen armoede meer
Gezondheid en onderdak
Vrijheid en respect voor iedereen

Wacht even zei de engel
U begreep mij verkeerd
Wij verkopen hier geen vruchten
Alleen maar de zaden, die kunt u zelf
zaaien

HET KATHOLIEKE PASEN

Heb je dan ook een ander Pasen? Het zou een vraag kunnen zijn die kan opkomen als je opeens gaat praten over het Katholieke Pasen. Maar ik ben bang dat het niet veel mensen meer zal boeien. Met Pasen heb je een vrije dag, namelijk Tweede Paasdag en dan doe je iets gezelligs met vrienden en familie. En misschien eet je nog een extra eitje van die lekkere eieren die door Laurens verkocht zijn voor het goede doel.

Nu komt bij mij de vraag naar boven wat ik doen moet om uw interesse weer te wekken voor Pasen. Daarom heb ik die titel van het Katholieke Pasen, want je hebt ook een Joods Pasen en een Protestants Pasen, maar dat is hetzelfde als het Katholieke Pasen. Katholieken en Protestanten verschillen trouwens veel minder dan gedacht wordt. Ze lijken zoveel op elkaar dat men vroeger de verschillen extra aangescherpt heeft om toch nog een onderscheid te maken. Zelfs met het Joodse Pasen is meer overeenkomst dan je geneigd bent te denken. Ook het Katholieke en het Protestantse Pasen is eigenlijk een soort Joods Paasfeest, maar dan toegepast op Jezus. Het Joodse Pasen is de viering van de bevrijding uit de slavernij in Egypte: In de nacht van het vertrek, moesten de Joden een Paaslam slachten en met het bloed de deurpost bestrijken. De Engel van de dood kwam die nacht langs en hij doodde in alle huizen waar geen bloed aan de deurpost zat de eerste geboren zoon. Vreselijk dus. De Joden moesten daarna het Paaslam eten, staande met de stok in de hand en klaar om te vertrekken. En zo geschiedde. De uittocht duurde 40 jaar voordat de Joden eindelijk hun beloofde land konden binnen gaan. En wat hebben Christenen, katholieken en protestanten daarvan gemaakt? Zij zeggen dat Jezus dat Paaslam is en dat je je hart met dat bloed moet bestrijken door de beker met wijn te drinken met de woorden van Jezus in de mis: "Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het altijd durende verbond, dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken". Zijn bloed beschermt je tegen de dood. De engel van de dood kan je dan niet meer deren. Geweldig toch door Jezus gaan wij het beloofde land binnen. Zalig Pasen pastor Mattie Jeukens ofm

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

Zondag 14 april is de Palmzondagviering met de palmwijding, als we Palmtakken kunnen vinden. Ook de communiekinderen zullen in de kerk aanwezig zijn en zich kleurrijk presenteren met een Palmpasen.

Witte Donderdag 18 april gedenken we om 19.00 uur het Laatste Avondmaal van Jezus en hoe toen eigenlijk de eerste mis is opgedragen.

Goede Vrijdag 19 april is nog onzeker, we denken er over om de kruisweg op het kerkhof te gaan lopen, omdat daar een mooie kruisweg te vinden is. Op Goede Vrijdag willen we ook de nieuwe kapel zegenen en in gebruik nemen. Dit is vanaf 15.00u. U wordt ook zoals elk jaar uitgenodigd om bloemen mee te brengen voor een bloemenhulde aan het kruis.

Paaszaterdag 20 april: Stille Zaterdag. Dan beginnen we om 20.00 uur als het al wat donkerder is met het Paasvuur en alles wat daar bij hoort.

Paaszondag 21 april is om 10.30 uur de plechtige Hoogmis

Tweede Paasdag 22 april is de Groene Loper Run, na de mis zoals altijd om 10.30u, is er dan een gezellig samen zijn. We hebben voor de kerkgangers een lunch à 5 euro, maar daar moet je je wel van tevoren voor inschrijven. Marokkaanse moeders van de Kunstketel zullen lekkere hapjes aanbieden. Voor de kerk is er een gezellig kerkplein die middag ook met de traditionele verrassing van menier pestoer en de kerk is open. Misschien lopen wat Groene Lopers Runners wel even de kerk binnen om een kaarsje aan te steken.

STILTECENTRUM OF MARIAKAPEL IS KLAAR

De geplande opening is op Goede vrijdag nadat we de Kruisweg op de begraafplaats Oostermaas gebeden hebben. Want daar is een prachtige Kruisweg. Wist U dat? Hij is van Piet Killaarts. Op de plek waar we altijd afscheid nemen is de 12^e statie als Jezus aan het kruis sterft met aan de ene kant Maria en aan de andere kant Johannes, de geliefde leerling. Na de kruisweg om 16.00 uur willen we de Kapel zegenen en de eerste kaars aansteken. De kapel is bijzonder van vorm. Het is een Zevenhoek, zeven is een bijzonder getal. Het is een heilig getal omdat volgens de overlevering God de wereld en alles erop en er onder in zeven dagen heeft geschapen.

Zeven is ook het aantal kleuren van de regenboog en je hebt de 7 deugden. Er zijn 4 kardinale deugden en 3 theologale deugden. Die laatste 3 zijn geloof, hoop en liefde en die andere vier zijn: matigheid, gerechtigheid, wijsheid en dapperheid. Zo is ook zeven het omvattende van alles, er zitten de 4 windrichtingen in en beneden de aarde, de aarde en boven de aarde. Drie keer komt de zeven vorm terug: op het grondvlak, dan onder het torentje en tenslotte in het dak.

Bij de opening van de kapel die met dubbeltjes en kwartjes en met een grote bijzondere gift bij elkaar is gebracht, moet je gewoon bijzijn. Maria zelf zal er ook zijn.

HERSTRUCTURERING VAN DE PAROCHIE IN MAASTRICHT

Op woensdagavond 3 april is er een vergadering geweest voor alle kerkbesturen van alle parochies van Maastricht. Ik hoef niet uit te leggen dat de kerk in zwaar weer zit. De teruglopende betrokkenheid van de parochianen en het afnemen van het aantal priesters dwingt om parochies samen te voegen. Feitelijk zijn wij al een samenvoeging van parochie H.Familie, OLV van Lourdes en H,Guliëlmus. Zoals het er nu naar uitziet wil men nog meer parochies samenvoegen, namelijk Koepelkerk, Heugemmerveld, Limmel en Nazareth. Wat dat allemaal precies gaat betekenen weet ik ook niet. Maar bij alles wat op ons afkomt is het enige dat echt telt, dat zijn mensen. Kun je met elkaar een goede, uitnodigende, vitale gemeenschap zijn die mee leeft met elkaars vreugde en verdriet en elkaar een helpende hand biedt als het nodig is. Mensen maken de kerk, u, jij en ik dus. Daarom schrijf ons niet af, maar steun ons en doe mee, bijvoorbeeld op Tweede Paasdag om 10.30 uur en wat daarna na is en volg de vieringen in de Goede Week.

GEDOOPT:



Op zondag 31 maart is in de OLV van Lourdes **June Snijders** gedoopt de dochter van Harie en Purdy Snijders – Dols en het zusje van Waylon uit de Marconistraat

*Dat haar doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Op dinsdag 19 maart, de feestdag van Sint Jozef, de patroon niet alleen van de timmerlui, maar ook van de zachte dood, is op Vlierhoven-Hagerpoort op 94 jarige leeftijd **Nel Coumans** overleden, precies op het moment dat ik haar een kruisje mocht geven met het H. Oliesel. Dat was heel bijzonder, maar Nel was ook een bijzondere vrouw. Zij heeft ,samen met pater Frans van Lieshout , aan de oprichting gewerkt van het C.O.V. Centrum Ontmoeting der Volkeren. Zij is directeur geweest van wat later Radar werd, opvang voor mensen met een beperking . Toen zij 63 jaar was en met vervroegd pensioen kon, is zij nog naar Zambia, Afrika gegaan. Zij moest er nog Engels voor leren. Daar werd Nel onthaalt als de 'dokter voor mensen zonder verstand'. Uit dat werk is de Stichting Jonathan voortgekomen. Jonathan was de eerste jongen die zij in Afrika ontmoette met een beperking. De Stichting bestaat nog steeds en zet zich in voor mensen en vooral kinderen met een beperking. De afscheidsviering die met deze bijzondere vrouw toch iets langer duurde dan normaal, was in de OLV van Lourdes op zaterdag 23 maart, waarna de begrafenis plaats vond op Oostermaas waar ook nog andere leden van het C.O.V, begraven zijn.

Op dinsdag 23 maart is nog een bijzondere vrouw overleden, namelijk **Juffrouw Meens**. Zij is maar liefst 102 en enkele weken mogen worden. Zij is schooljuffrouw geweest op de Sterre der Zeeschool in Wyckerveld. Zij had klas 2 onder haar hoede. Maar dat niet alleen, toen zij 14 jaar oud was had zij het besluit genomen om schooljuffrouw te worden, niet te trouwen en mensen te helpen en daar geen geld voor te vragen. Zij was het die zorgde dat menigeen van het Vrouwenveld én Wyckerveld een prachtig kerstpakket kreeg. Dat heeft zij gedaan tot haar 97^e verjaardag, Tot een paar maanden voor haar dood heeft juffrouw Meens zelfstandig gewoond op de Hunneweg. Uiteindelijk is een val met een breuk in de heup, samen met een longontsteking haar noodlottig geworden. Zij was er aan toe om, zoals zij dat zelf zei, naar Onze Lieve Heer te gaan. Haar neven en nichten, met wie zij een heel goede band had, hebben haar uitgeleide gedaan op zaterdag 30 maart. Tiny

Lexis, oud-leerling van haar en Compaan van de kerstpakketten, heeft verschillende ontroerende reacties voorgelezen die oud leerlingen op Facebook hadden geplaatst.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 13 april Palmwijing

19.00 Bella Habets – Bronckers / Jo Geron / Laurent Ritchi / Bèr Heugen / Wies Veugen – Wilhelmus / Sylvano Zwackhalen

Zondag 14 april Goede week, Palmzondag

Presentatie van Eerste communicanten

10.30 Eveline Hindi / Sjuul Bijlders / Jacques Plusjé en Miets Plusjé – Klever / Gerrit Grit en Silvia Haan – Grit / Maria Louisa Duchateau / Luzia Smits – Croë / Els Dzon – Frösch

Maandag 15 april

09.00 Jan Kanters

Dinsdag 16 april

09.00 Sjaak Litjens

Woensdag 17 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Cor Kanters en Anna Patist

Donderdag 18 april Witte Donderdag

19.00 Koen Meens / Deken Hanneman / Broeder Cunibertus (Piet van Bree) / Broeder Mat Paulssen / Broeder Sigismund Tagage / Gemma Govers / Truus Wolters / Alex Hamers / Leon Prikken

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag

15.00 Kruisweg op de Begraafplaats Oostermaas, bij slecht weer in de O.L.V. van Lourdeskerk

Zaterdag 20 april Paaszaterdag

20.00 Liesbeth Ammerlaan / Ange Muris – Bitsch / Rudie Leclair / Sophia Haane – Jongen / Frits Heusschen / Anna van Boxsel – de Groof

Zondag 21 april **Hoogfeest van Pasen**

10.30 Eveline Hindi / zeswekendienst Annie Martin – Thans / vader Jergie Al Nahi / moeder Mutiaa Mekleer / Toma Al Nahi / Joeseef Al Nahi / Marmoem Al Nahi / Abraham Jalloef / Asdriek Kaboraa / Heitham Saloom / Najeeb Sha'awi

Maandag 22 april **Tweede Paasdag**

10.30 Jan en Mia Dols – Frijns / Guus en Jeanne Aelfers – Keulen / Harry en Lenie Jeukens – Frijns / tante Lies, zuster Josefa Cornelia / Vincent (Fietje) Diederer / Jeanny Rijcken – Keulen / Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers

Dinsdag 23 april

09.00 Corrie Coolen

Woensdag 24 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Ernest Spronken

Zaterdag 27 april

19.00 Bèr Slangen / Hanny van Zeyl – v.d. Linden / Helena Natterman / Corry Crauwels – van de Wiel / Greet Braeken – Bausch / Willy Pisters / Corrie Lemmens – van Sloun

Zondag 28 april **Beloken Pasen** **2^e zondag van Pasen**

10.30 Eveline Hindi / Jo Horbach / Sjra Jansen / Ine Geelen / Diny Wijnen / Nel Coumans / Jacques Plusjé en Miets Plusjé – Klever

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)