



**Parochie H. Guliëlmus**



**Parochie H. Familie**



**Parochie O.L.V. van  
Lourdes**

**Kerk:** Pres. Rooseveltlaan 211,  
6224 CP Maastricht.

**SNS-Bank IBAN:**  
NL28 SNSB 0858 3835 00

**Parochiecentrum:**  
Edisonstraat 2,  
6224 GK Maastricht.  
Tel.: 043 362 52 78

**Pastorie:** Voltastraat 45,  
6224 EK Maastricht.  
Tel.: 043 363 43 48

**Website:** [www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)

**Bij nood:** ziekenzalving  
Tel.: 043 631 45 00

**S.O.S. tel. Hulpdienst:**  
045 571 99 99

# • WEGWIJS •

## 't Klökske

**Pastor Mattie Jeukens, ofm**

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 06 16 maart 2019

### **Aan wie niet bidden met gesloten ogen**

Ik zocht naar God, ik heb hem niet  
gevonden  
In synagoge, kerk of moskee  
Waar een rabbijn, imam of priester  
Met donderpreken op de kansel stonden

Ik zocht naar God in bundels met gebeden  
Ik zocht naar Hem in Bijbel en brevier  
Maar alles wat ik vond was papier  
Met woorden die mij bitter weinig deden

Ik zocht naar God, ik vond Hem in de  
bossen  
Hij sprak tot mij in duizend vogelzangen  
Ik zag Hem in de bloemen in het perk  
Hij speelde met de reeën en de vossen  
En met een briesje streek Hij langs mijn  
wangen

Ik zocht naar God en vond Hem aan het  
werk;  
Onzichtbaar voor het oog van theologen  
Licht Hij ons toe en troost ons keer op  
keer  
En hij vertoont zich alle dagen weer  
Aan wie niet bidden met gesloten ogen

## **EN TOCH KATHOLIEK**

Wat moet ik zeggen? Wat kan ik zeggen? Wat wil ik zeggen? Wat mag ik zeggen? Ik heb er geen antwoord op, maar nu hoeft dat ook niet altijd. Soms zijn antwoorden minder belangrijk dan de vraag zelf, omdat die aan het denken zet en als er dan ook nog ingeslepen denkpatronen doorbroken worden dan heeft de vraag uitstekend werk gedaan. Maar vanzelfsprekend is dat niet dat ingeslepen denkpatronen doorbroken worden, dan moet het al een heel goede en verrassende vraag zijn. Een mooi voorbeeld van zo'n vraag is naar aanleiding van de almacht van God of God een steen kan maken die God zelf niet kan optillen! Andere vragen in dit genre zijn de vraag wie knipt de kapper die alle kappers knipt die zichzelf niet knippen. Knijpt hij zichzelf nu wel of niet? Of "Alle Kretenzers liegen", zei de Kretenzer. Spreekt hij nu de waarheid of liegt hij? Mooie vragen zijn het en in de filosofie zijn ze beroemd. Paradoxen heten ze. Waarom dit gezegd, omdat ik met de vraag zit hoe het toch lijkt alsof niemand zich meer katholiek durft te noemen, of in elk geval weinig enthousiasme aan de dag lijkt te leggen om zich nog katholiek te noemen en daar ook nog naar te handelen door bijvoorbeeld geregeld naar de kerk te komen? Geregeld kan ook één keer per maand of zelfs één keer per jaar zijn. Waarbij overigens hij die één keer per jaar naar de kerk ging opmerkte, dat hij moest uitkijken dat het geen sleur werd en daarom maar een jaar oversloeg. Waarom vind ik dat vreemd, omdat katholiek betekent algemeen. Algemeen, ongeacht wat anderen er van maken, want dat is voor hun eigen rekening. Ik weet het natuurlijk: er zijn heel wat redenen om niet meer katholiek te willen zijn. Die hoef ik hier allemaal niet op te sommen, maar toch.... als katholiek weet ik dat het hier niet volmaakt is, dat je daar naar kunt streven, maar dat het je op sommige geluks-momenten even geschonken wordt. Volmaaktheid veronderstelt, dat je weet wat dat is en dan wordt het al snel de meetlat waaraan anderen afgemeten worden en in de geschiedenis is het al voorgekomen ook: opgeruimd worden als je niet aan dat idee van volmaaktheid beantwoordde. Ook katholieken hebben zich trouwens hier aan bezondigd. Nee, algemeen, je mag zijn die je bent: dat is katholiek. En nu moet ik stoppen. De ruimte is op. Volgende keer meer. pastor Mattie Jeukens ofm

### **VASTENACTIE ACTIVITEIT MET GASTKOOR**

Op zaterdag 23 maart in de viering van 19.00 uur komt een gastkoor bestaande uit 8 mannen zingen. Zij zingen niet zo maar louter en alleen om de liturgie op te luisteren, maar zij zingen ook voor nog een ander goed doel. Hun goede doel naast het zingen van Gods Lof, is geld bij elkaar zingen voor Stichting Mamita Alice. Deze stichting financiert het werk voor kansarme kinderen in Peru dat door Noorbeekse Frederique Kallen gedaan wordt. Voor ons is dat een activiteit van de vastenactie. Na deze viering waarin Frederique zelf aanwezig zal zijn en ons over haar werk zal vertellen, is er nog een speciale collecte. Ook de opbrengsten van de vastenactie van dit jaar willen we geven aan de Stichting Mamita Alice voor dit goede werk.

### **HALFVASTEN: ZONDAG 31 MAART GEMENGD GREGORIAANS KOOR CARMINA SERVATA**

Halfvasten is zondag Laetare, geen paars, maar roze als liturgische kleur omdat we over de helft zijn op weg naar Pasen. Deze zondag komt een gemengd Gregoriaans Koor Carmina Servata de eucharistieviering muzikaal ondersteunen. Zij komen uit de regio Venlo en willen heel graag in onze kerk zingen.

### **LOURDES EEN BEZOEK MEER DAN WAARD**

Zondag 1 april is er om 15.00 uur een lezing over Lourdes en wat het met je doet om daar op bedevaart te gaan. De mogelijkheid om zelf met zo'n bedevaart mee te gaan, komt ook ter sprake. Vanuit Maastricht wordt namelijk een paar keer per jaar zo'n bedevaart ondernomen. We draaien ook de allernieuwste film over de verschijningen van Maria aan Bernadette die op 11 februari 1958 zijn begonnen. Welkom.

### **IN VOORBEREIDING OP DE GROENE LOPER RUN**

Voor de 2<sup>e</sup> keer zal Tweede Paasdag de Groene Loper Run zijn met ook een Run voor de Kids. Met onze mooie OLV van Lourdeskerk aan deze Groene Loper willen we meewerken aan een goede ambiance en bieden na de mis van Tweede Paasdag, waarin we het grootste koor van Maastricht hebben, voor de liefhebbers een lunch aan voor de kerk bij mooi weer en anders in de hal en

achter in de kerk. Je krijgt: een kop soep; 2 a 3 broodjes; een krentenbol; Marokkaanse koekjes; fruit; koffie en of thee en een verrassing van menier pestoer. We vragen daar 5 euro voor en dat je je aanmeldt via 043 3634348 (pastorie)

### **EERSTE COMUNIEVOORBEREIDING IS VAN START**

Maandag 11 maart is de voorbereiding gestart voor de Eerste Heilige Communie op Hemelvaart 30 mei dit jaar. Allemaal heel veel succes. Het zijn heel wat kinderen. Met Palmпасen zullen zij zich voorstellen in de Palmпасen mis zondag 14 april, maar u gaat ongetwijfeld er meer over horen.

### **BIJZONDERE ASWOENSDAG**

Het was een prachtige viering met heel veel mensen en wat er zo bijzonder aan was? In elk geval niet de hieringe, want die worden goed verzorgd door de Drommedarisse, maar bijzonder door het feit dat de Kakpepers uit Nazareth er waren en dat was misschien nog niet zo apart, alhoewel, het is fijn als de mensen van Nazareth de weg weten te vinden naar onze kerk. Maar bijzonder was het omdat hun prinsenpaar Sus en Jordy op 24 mei in onze kerk komen trouwen en alsof dat nog niet genoeg was, ook de ouders van onze prinses Djaleesa waren in de kerk. Ook zij gaan trouwen op 1 juni. Toch mooi!

### **PAASEIEREN**

Er kunnen nog steeds paaseieren besteld worden bij Laurens in de Van Hornestraat 21, tel. 06 10911215 of op de pastorie, tel.: 043 3634348, Voltastraat 45. Woensdag 17 april worden ze dan bij u thuis bezorgd. Het zijn overheerlijke eieren voor de prijs van maar 0,25 cent, 10 voor 2,50 en 40 voor een tientje, toch geen geld voor zo'n mooi product, waarmee we de Lourdesviering kunnen sponsoren. Bestel wel snel.

### **BOUW VAN DE 'NATTE HOEK'**

Een rare naam? Het is de term die wij gebruiken voor de kamers van de broeders die een eigen toilet en douche hebben. De deftige naam is Faciliteiten Unit. In de vorige Wegwijs is er al over gesproken. Aan de bouw wordt nu na carnaval begonnen en het

kan wat overlast geven. Er komen 2 gewone toiletten; een invalidetoilet; een opbergruimte voor poetsspullen en een keuken voorziening. Dit alles is gesponsord, Het kost de parochie dus niets. Geweldig hè. Zo willen we de kerk bij de tijd brengen en hopen dat u ons blijft steunen, want zonder uw steun gaat het niet. Hebt u al eens overwogen om mee te doen met de kerkbijdrage voor 5 of 10 euro per maand?

### **HASSELT: 6 april en KEVELAER 17 oktober**

De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Nu eerst Hasselt zaterdag 6 april. Daar moet je bij zijn, je kunt mee te voet, met de fiets, met de bus of op eigen gelegenheid. Om 18.30u is de feestelijke Pelgrimsmis met de Gele Rijders en Pelgrimsgezing. Als je met de bus mee wilt, bel 043 3634348 (pastorie). De kosten:10.00 euro voor de heen- en terugreis, vertrek 16.30u

### **OVERLEDEN**



Op 19 februari overleed in het azM **Ange Muris-Bitsch** op nog geen maand na zou zij 90 jaar geworden zijn. Zij woonde nu in de Koepelstraat en was samen met Annie Kessen een trouwe bezoeker van de Gouden Uren. Haar man Loek was op 24 februari 1995 overleden. Zij hadden geen kinderen. Ange was een geweldige kok. Zij maakte een bijzondere tomatensoep dankzij het recept van haar moeder. Zij heeft het geluk gehad een heel goede mantelzorger te hebben gehad in Monique, ontstaan vanuit een 35 jarige vriendschap. Ange was een levenslustige vrouw die de laatste 20 jaar de nodige tegenslagen heeft weten op te vangen door er steeds het beste van te maken samen met behulp van goede vriendinnen. Op maandag 25 februari hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdes waarna de crematie was in Eijsden.

Op zondag 24 februari overleed in de Beyart **Jeanne van Hulst**. Op woensdag 27 februari zou zij 85 jaar geworden zijn en op vrijdag 1 maart hebben we afscheid genomen van Jeanne in de OLV van Lourdeskerk en haar te rusten gelegd op de begraafplaats aan de

Tongerseweg. Jeanne is de moeder van Etienne en de oma van Mike. Etienne had juist heel vele pech omdat hij voor een ontsteking opgenomen was in het ziekenhuis van Tongeren. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het leven van Jeanne is niet eenvoudig en gemakkelijk geweest omdat het moeilijk voor haar was om zich ergens echt thuis te voelen, totdat zij 3 jaar geleden op de Beyart kwam en daar liefdevol door Veronique en Conny in de armen gesloten werd. Het was begonnen met samen een sigaretje te roken. Zo werden verdrietige jaren toch mooie jaren.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.*

## **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES**

### **Zaterdag 16 maart**

19.00 Minus Scheffer / Corry Stitzinger, Nettie Penders – Medenbach, Sjrke en Pierreke / Huub Magdelijns / Annie Beckers – Sorge / Herman Steinbach

### **Zondag 17 maart                    2<sup>e</sup> Zondag van de veertigdagentijd**

10.30 Eveline Hindi / voor de overleden ouders , broers en zussen van het echtpaar Gordijn – Beckwilder / Michel Geurts en Wanny Geurts / Riek Vallenga – van Dijk / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Wies Veugen – Wilhelmus / Jef Vanwesenbeek en Riet Vanwesenbeek – van Heyst / voor een bijzondere intentie.

### **Maandag 18 maart**

09.00 Pastor Jos van der Ven

### **Dinsdag 19 maart                    Feest van de H.Jozef**

09.00 Pater Henk Pot ofm. / uit dankbaarheid

### **Woensdag 20 maart**

18.30 Rozenkrans

19.00 Liesbeth Remmers – Muller

### **Zaterdag 23 maart                    Mannenkoor voor Mamita Alicia**

19.00 Alice Kallen – Frijns / Harry Coenen / Lambert Last / Tiny Borghouts – Vrijens / Theo Vertommen / Truus Lahaije – Thijssen / Nol Coenen

**Zondag 24 maart**                      **3<sup>e</sup> Zondag van de Veertigdagentijd**

10.30 Eveline Hindi / jaardienst Bertha Vroegop / Bertha Burkart – Drinkwaard / 2<sup>e</sup> jaardienst Greet Braeken-Bausch en Martin Braeken / Henk de Baar en Annie de Baar - Biesmans / Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn

**Maandag 25 maart**                      **Maria Boodschap**

09.00 Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong

**Dinsdag 26 maart**

09.00 Broeder Sigismund Tagage.

**Woensdag 27 maart**

18.30 Rozenkrans

19.00 Theo Heynen

**Zaterdag 30 maart**

19.00 Rafi Mzuzi Mpila / Annie Kanters – Leclair / Bèr Slangen / Breur Moenen / Jo Geron / Annie Sanders

**Zondag 31 maart Halfvasten: Gastkoor Carmina Servata**

**4<sup>e</sup> Zondag van de Veertigdagentijd**

10.30 Eveline Hindi / Vincent Diederer / Ida Noorlander / Joke van der Horst / Jeanny Rijcken – Keulen / Liesbeth Ammerlaan / John Hermans / Mia Dingena – Hameleers / Frits Schuman / Truus Wolters i.v.m. verjaardag

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



**MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht,  
tel. 043-387 17 50

**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):**

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

**BUURTBRÖK**

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

**SACRISTIE OLV VAN LOURDES**

**Eucharistie** op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

**Yoga** op maandag van 10.00 tot 11.00u;

**Meditatie:** Iedere 2e donderdag en 4<sup>e</sup> donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)