



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 03 2 februari 2019

Ik ken je
Ik ken je ...zegt God
Ik weet wat er in je omgaat
En wat je verlangens en gevoelens
zijn
Maar soms twijfel ik
Of het omgekeerde ook waar is
Of jij mij kent
En of je mij wel wil kennen

Misschien heb je het daar soms
moeilijk mee
Daarom wil ik je uitnodigen
Zolang naar Jezus te kijken
Tot je in zijn ogen de schittering van
mijn hart ziet

Hij is mijn Zoon
Hij wil jouw broer zijn
Jouw vriend en jouw Heer
Maar het laatste woord is... aan
jou..... zegt God

LEVENSBSCHOUWING

In Nederland mag je overal over spreken, want we zijn een open, tolerant en vrij land. Alleen als het gaat over levensbeschouwing, kijken mensen je vaak een beetje ongelukkig aan, zo van moeten we het daar ook al over hebben. Heel vaak loop ik dan tegen de houding aan van: ik wil wel overal over praten, maar over politiek en geloof, daar wil ik het niet over hebben. Daar komt alleen maar ruzie van. Dat is privé. Maar ondertussen is het zo privé geworden dat niemand het er meer over heeft. Maar wat er met de politiek gaande is, daar snap ik niets meer van, zeker niet op het grote wereldtoneel. Ik wil ook niet geloven dat er duistere machten en krachten aan het samenzweren zijn. Wat ik zie is dat er heel veel kortzichtig eigenbelang en eerzucht is en voortkomt uit een 'wij – zij' –denken waar ik net van had gedacht dat het met het wegvallen van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog eindelijk voorbij zou zijn en dat we elkaar nu als gewone mensen zouden kunnen ontmoeten. Maar de muur is nog niet gevallen of de Islam roep allerhande angsten op bij mensen. Hoe actueel is Franciscus dan, omdat hij al ten tijde van de kruistochten niet bang was om dwars door alle linies heen naar de sultan te gaan. Uiteindelijk wilde de Sultan Franciscus geschenken mee geven. Maar die weigerde hij. Alleen één geschenk nam hij aan. Dat was een hoorn. Waarom? Omdat die gebruikt werd om de gelovigen tot gebed op te roepen. Toen de kruisvaders Jeruzalem veroverden, richtten zij een waar en onvoorstelbaar bloedbad aan met een waas van religieuze waanzin voor ogen. Het bloed moet door de straten gestroomd hebben. Toen de Sultan Jeruzalem heroverde, spaarde hij alle mensen en liet de gevangenen vrij. Hij koesterde geen wraak. Dit gebeurde na de ontmoeting met Franciscus. Het riep allemaal speculaties op dat hij bekeerd zou zijn. Maar dan heb je het weer: als iemand iets goed doet, wil je hem je eigen kamp intrekken en doet hij iets wat je niet zint dan behoort hij bij de vijand. Om je medemens als je broer of zus tegemoet te treden, daar heb je een weten voor nodig over waar we vandaan komen en waar we heen gaan en wat de zin van je leven is. Laat dit nu net de centrale vraag van levensbeschouwing zijn. pastor Mattie Jeukens ofm

LOURDESVIERING MAANDAG 11 FEBRUARI 2019

Op 11 februari 1858 verscheen Maria, de dame in het wit met een rozenkrans zoals Bernadette haar noemde, aan Bernadette Soubirous, een jong en eenvoudig meisje in Lourdes. Het bleef niet bij één keer. Nog 17 keer verscheen deze dame die zij de onbevlekt-ontvangene noemde aan Bernadette en zij vroeg Bernadette om er een kerk te bouwen en te bidden. Lourdes is een plek geworden van bemoediging en hoop op de eerste plaats voor de zieken en voor alle andere mensen. Lourdes geeft nog steeds kracht en vertrouwen. Op deze bijzondere dag 11 februari willen we dat ook gedenken in onze kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes die daarnaar is vernoemd. De viering begint zoals altijd om 15.00 uur en daarna is er nog een 'tas' koffie en een stukje vlaai in het Trefcentrum. Van harte welkom.

BIJZONDERE GASTEN IN DE LOURDESVIERING

Bijzondere gasten in de Lourdesviering zijn op de eerste plaats de zieken en alle andere mensen die de voorspraak van Maria in roepen. Daarnaast hebben we ook bijzondere gasten: Onze nieuwe bisschop Harrie Smeets zal samen met een aantal collega's van het dekenaat Maastricht voorgaan en de overweging verzorgen. En gelukkig komt ook dit jaar weer Beppie Kraft. Er is een lichtprocessie en een ziekenzegening. In Lourdes zijn weer medailles aangeschaft om net als elk jaar als herinnering aan de viering uit te delen.

INFORMATIEAVOND OVER WANDELEN IN DE MORVAN

Elk jaar organiseer ik een wandeling door het groene hart van Bourgondië: de Morvan, naar Vézelay en de basilica van het Licht . Dit jaar is dat van 6 tot en met 12 mei. Op maandagavond 18 februari 2019 om 20.00 uur is er voor belangstellenden een informatiebijeenkomst. Deze is op de pastorie ingang Edisonstraat 2. Van harte welkom.

LAAT JE NIET BANG MAKEN

Op Facebook en Internet komen de vreemdste berichten binnen, dat ik een prijs heb gewonnen, dat ik een cadeau kan afhalen bij deze of gene of een erfenis heb gekregen. Ik weet niet wat allemaal

rond vliegt op het internet. Maar er zijn ook boodschappen waarin gevraagd wordt dat bericht door te sturen en als je dat doet dat je dan geluk en zegen ten deel zal vallen. Of nog erger, dat als je het niet doet er iets ernstigs zal gebeuren met jezelf, of je dierbaren. Geloof het a.u.b. niet! Laat je niet dwingen dingen door te sturen en vooral laat je niet bang maken. Trap er niet in! Ben gewoon aardig voor mensen, voor wie je het meest dierbaar zijn. Een glimlach om niet gegeven kan wonderen doen. Maar geloof de onzin niet die er via de moderne media verspreid wordt. Bedenk dat je geloven doet in een kerk! Trouwens in de Bijbel staat 365x: Vrees niet. Voor elke dag in het jaar één keer!

KERKBIJDRAGE

In de vorige Wegwijs zat een folder met de vraag om je eigen kerk te steunen? Heb je er iets mee gedaan? Help ons en strijk over je hart en steun ons: NL28SNSB0858383500 ten name van de Parochie OLV van Lourdes, H.Familie en H. Guliëlmus. We kunnen niet zonder jullie hulp.

BREXIT

Ik ben een franciscaan en geloof dat we allemaal familie van elkaar zijn. Ik wil niet uitsluiten maar insluiten en vooral probeer ik niet te denken in wij en zij. Het lijkt een aangeboren neiging van de mensen om toch steeds maar weer te denken in jullie tegenover ons. Als we van het leven iets willen maken, dan zal het samen moeten zijn! Een Brexit doet me pijn. De verdeeldheid die het oproept met de voor- en tegenstanders doet nog meer pijn. Zijn we dan zo hopeloos verdeeld! Lieve help!

PROGRAM DROMMEDARISSE 2018

Zondag 17 februari, O.L.V van Lourdes, 10.30 oor Carnavalsmès. Dat mooste beleve! Pestoer Mattie verzörreg weer 'n sjoen mès veur alle carnavalsvierders oet de buurt mèt alle dragers van de Iere Medaille en ouch die vaan dit joar hè Manon. Mèt: Trompötduo Con Gerards en Peter Cornelissen.

GEDOOPT:



Jordy Nelissen is op 13 januari gedoopt, de zoon van Pedro en Angelique Nelissen – Verbiest en het broertje van Ray, die afgelopen jaar bij ons de communie heeft gedaan en van Giovanni. Zij wonen op de Bethlehemweg 19.

Dat zijn opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN:



Wies Veugen – Wilhelmus is overleden op zaterdag 19 januari 2019, zo maar plotseling, 's morgens vroeg is zij in elkaar gezakt. Reanimatie mocht niet meer baten. Wies is de moeder van Nancy en Frenk en de oma van Veronique, Mike en Melanie. Zij was de weduwe van Louis, die ook net als Wies maar 66 jaar oud is mogen worden. Wies was heel zorgzaam, alles deed zij voor haar kinderen en kleinkinderen en met haar schoonmoeder had zij een heel bijzondere band. Van haar had zij een beeld van pater Pio gekregen dat haar zeer dierbaar was. Wies heeft ook hard moeten werken, maar haar echte geluk was als het haar dierbaren goed ging. Op vrijdag 25 januari hebben we afscheid van Wies genomen in de OLV van Lourdes waarna zij bij haar man te rusten is gelegd op begraafplaats Oostermaas

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 2 februari Feest van Maria Lichtmis

13.30 Gedachtenis viering Eveline Hindi

19.00 Minus Scheffer / Guillaume Steinbach / Wilma van Golde / Bèr Valcq / Tinie Wilhelmus / Frans Penders

Zondag 3 februari 4^e Zondag door het jaar

Blasiuszegen

Eerste weekend van de maand: Speciale collecte kerk

10.30 Eveline Hindi / Hanny van Zeyl – v.d. Linden / Harry van Zeyl
en David van Zeyl / Alice Konings – v.d. Mullen / Venny
Janssen – Hermans / Jack Pisters

Maandag 4 februari

09.00 Luc Castermans

Dinsdag 5 februari

09.00 Jaak Litjens

Woensdag 6 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Theo Heynen

Zaterdag 9 februari

19.00 Thei Smeets / Rita Thomissen – Wetzels / Lenie Lion /
Gertruda Dassen – Veulemans / Huub Magdelijns / Peter
Duysens

Zondag 10 februari 5^e Zondag door het jaar

10.30 Eveline Hindi / Gerard Cruts / zeswekendienst Bertien
Segers – Coumans / Rafi Nzuzi Mpila / Paula van den Broek
– v.d. Meys / Arnold Louis en Liza Louis – Aarts / Jan
Remmers / Annie Dreessen / 1^e jaardienst Tiny Fehrenbach
/ 1^e jaardienst Sjra Janssen / 1^e jaardienst John Hermans

Maandag 11 februari Feest van O. L.V. van Lourdes

Ziekenviering met Beppie en de nieuwe Bisschop

15.00 Voor alle zieken van de parochie / Vic Kessen / Zuster
Gemma Govers / Truus Wolters / broeder Mat Paulssen /
Broeder Cunibertus (Piet van Bree)

Dinsdag 12 februari

09.00 Annie van de Wall

Woensdag 13 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Gerarda Nijsten – Lousberg

Zaterdag 16 februari

19.00 Lei Verstappen / Tonia van Dooren-Damen / Bertina
Stitzinger / Anton Berndsen / Bella Habets-Bronckers

Zondag 17 februari 6^e Zondag door het jaar

Carnavalsmis

10.30 Voor de overledenen en levende leden van de CV: De
Dromendarisen - De Nachuile – de Nachuilkes - De
Pickvogelere en de Witte Ingelkes / Eveline Hindi / Lianne
Louis – Dams / Marlies Biesheuvel – Colson / José Pluymen
– Clement / Margriet Zwackhalen – Dijkma / Paul Winckers

/ Henny Lambrix ivm verjaardag / Rien Halmans – Geisen
en overleden familie / Irene Pachen-Stessen en Henri
Pachen ivm zijn sterfdag

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)