



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr. 24 24 november 2018

Heer, maak mij tot instrument van uw
vrede:

laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer
hoopt,

geloof aan wie twijfelt;

laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als

om anderen gelukkig te maken;

niet zozeer om zelf begrepen te worden

als om anderen te begrijpen;

niet zozeer om zelf getroost te worden

als om anderen te troosten;

niet zozeer om bemind te worden als

om te beminnen;

want als ik geef, zal mij gegeven

worden,

als ik vergeef, zal mij vergeven worden,

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

TE LANG!

Dat heb je er van als je er zelf geen genoeg van kunt krijgen. Het was een mooie mis, maar je preek was te lang kreeg ik te horen.

Maar er waren 2 mooie verhalen die ik hier nu afdruk: Ten eerste een mooie tekst van Rabindranath Tagore:

“Een bedelaar was ik, en ik was aan het bedelen van deur tot deur, toen een gouden wagen als een prachtige droom in de verte verscheen, het moest wel die van een koning zijn. Hoog steeg mijn verwachting... Ik dacht dat mijn kwade dagen nu ten einde waren en ik droomde al van een grote gift. De wagen hield stil bij mij. Een man keek naar mij en daalde af met een glimlach. Nu was het geluk van mijn leven eindelijk gekomen, dacht ik. Toen hield hij zijn rechterhand op en zei: 'Wat ga je mij geven?' Ach, het was een koninklijke grap, dat hij zijn handpalm bedelend uitstak voor een bedelaar. Bedremmeld en besluiteloos stond ik, toen nam ik langzaam uit mijn bedeltas een heel klein korreltje graan en gaf het. Maar hoe groot was mijn verrassing, toen ik aan het einde van de dag mijn bedeltas leegschudde op de vloer en een heel klein korreltje goud vond in de armzalige hoop. Ik weende en wenste dat ik hem alles gegeven had”.

Vervolgens een moeilijker verhaal van de filosoof Levinas:

“Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen houdt de goedheid stand. Ze blijft mogelijk, ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden. Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren is tot mislukken gedoemd.

Het enige wat levendig overeind blijft is de kleine goedheid van het dagelijkse leven. Ze is fragiel en voorlopig. Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Ze is gratis, en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’, die haar verdedigen en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook al is ze volstrekt weerloos tegen de machten van het kwaad. De kleine goedheid kruipt overeind, zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze is misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’ -, maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!” aldus Levinas.

Overweeg beide teksten in alle rust. pastor Mattie Jeukens ofm

GASTKOOR UIT SARDINIË

Op zondag 9 december is er groot feest in het Italiaanse Centrum Circol Sardegna aan de Prof. Mullerstraat 56. Er komt een koor met aanhang uit Sardinië op bezoek. Enkele jaren geleden zijn zij al eens te gast geweest. Dat heeft toen indruk gemaakt, bij ons, maar ook bij hen en daarom zijn zij nu hier terug. Zij zullen de mis van 10.30 uur muzikaal opluisteren. Om 14.00 uur is er een Italiaans eten: Pranzo. Het kost 15 euro en je krijgt dan een antipasti, pasta, maialetto Sardo, insalata en formaggio e frutta. Maar je moet je wel op tijd melden bij de president Gerardo Fadda: 06 17608653

ALLERZIELEN

“Het lijkt wel of het elk jaar nog drukker wordt”, merkte iemand op. Ook dit jaar was het indrukwekkend. De kerk was afgeladen, aan de stoet kwam geen einde, en de begraafplaats was spectaculair verlicht met fakkels. Dank aan de inzet van alle vrijwilligers, de harmonie, het koor, de Dela en de dragers van de Dela en als je zo gaat opsommen dan doe je altijd mensen te kort. Dank je wel dat je er bij was, door u aller deelname is het wat het is ,een eer aan hen die ons zijn ontvallen.

ADVENT

Met het feest van Christus Koning van het heelal komt een einde aan het kerkelijk jaar B waarin in hoofdzaak de evangelist Marcus centraal stond. Op de eerste zondag van de advent 2 december begint het jaar C met Lucas als centraal evangelie. De 4 zondagen voor Kerstmis noemen we de Advents zondagen en elke zondag zullen we een kaars aansteken op de adventskrans als uitdrukken van ons verlangen naar nieuw licht in de duisternis, dat met Kerstmis in Jezus geboren wordt.

AON DE GROOND GENAGELD

Op zaterdagmiddag om 13.00 uur was er een heel mooie première van Deel III Onder Druk: *Aon de grond genageld*, over stille armoede maar ook over hoe kwetsbaar je bent voor mooie beloften om meer geld te kunnen verdienen. Aanbevolen en knap werk van de jongeren die dit gedaan hebben, Proficiat.

BLOEMBAK VOOR DE KERK

Hij staat daar onopvallend opvallend en keurig verzorgd met weer nieuwe plantjes voor de winter. Deze bloembak heeft duidelijk een engel die voor hem zorgt en over hem waakt. Of zou het toch komen door de kaars die nog altijd bij Barbara brandt en die telkens weer als hij bijna opgebrand is vervangen wordt. Maar ik heb geen idee wie dat doet. Zou ook hier een engel aan het werk zijn?

DE KAPEL: WORDT HET WAT?

Het is al wat als je het gebouw nu opeens vanachter de struiken tevoorschijn ziet komen! Het was één van de verrassingen van Allerzielen. Het is een bijzonder gebouw: Uniek. Het is een heel spel van lijnen. Maar ondertussen mag het einde toch ook inzicht komen, want het skelet maakt nieuwsgiering naar hoe het echt zal worden. Wat voor vlees er in de kuip zit, zo gezegd. Ondertussen houdt Bernadette en Maria vanaf het altaar aan de overkant een oogje in het zeil.

DE PLECHTIGE: HET VORMSEL 24 NOVEMBER

Er zijn 4 jongeren die op zaterdag 24 november het Vormsel zullen ontvangen namens de bisschop van Mgr André Franssen. Het vormsel is een bevestiging van geloof in deze jonge mensen om met de 'goede geest' de volwassenheid binnen te gaan. Het is fijn dat we het sacrament van het Vormsel mogen vieren. Het straalt ook uit naar ons allemaal. Met die jongeren krijgen wij weer opnieuw de Heilige Geest: Ga er maar aan staan!

Ondertussen hebben we hele mooie gesprekken met de vormelingen ook over zich zelf, verrassend open en eerlijk.

GOSPELCONCERT ZONDAG 16 DECEMBER 15.00 uur

Het Manus van Alles festival presenteert op zondag 16 december in Maastricht de 12e editie van Blackgospel Wittevroutenveld. Dit jaar geeft de populaire gospelgroep ABC Gospel & Soul Choir met maar liefst 7 zangeressen uit Amsterdam een hartverwarmend kerstconcert met bekende klassiekers en eigentijds repertoire. Het concert vindt plaats om 15.00 uur in de prachtige en sfeervolle Lourdeskerk, Voltastraat, 6224 EK Maastricht. De toegang is gratis.

GEDOOPT:



Op zondag 4 november werd in de OLV van Lourdes gedoopt:

Rafael Mommers de zoon van Rik en Brenda Mommers – Hermans uit Tibeerstraat 7;

Djorghinyo Horsmans, de zoon van Daniëlle Horsmans uit de Hornestraat 26 en het broertje van Leyvano;

Liam Bastian de zoon van Dean en Kim Bastian – Limpens van het Old Hickoryplein 79 C

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN:



In de nacht van maandag op dinsdag is in Mondriaan – Ouderenzorg Heerlen **Willy Pisters** overleden ,de partner van Peke (Maria) Remmers. Willy was pas 59 jaar, een week voor zijn 60^e verjaardag is hij overleden, vader van 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Het bijzondere van Willy was dat hij als burger jongen zich thuis voelde op het kamp. Hij heeft zijn eigen en ook nog andere wagens gebouwd. Willy vond er de ruimte, de vrijheid en de mensen om zich heen. Hij was niet graag alleen. Hij was ook een familieman. Op zijn tijd lustte hij ook een pilsje. Op vrijdag 16 november hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdeskerk en hem daarna te rusten gelegd op Oostermaas in de buurt van zijn broers en zussen en verdere familie.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles
wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 24 november

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / 11^e jaardienst Mia van Gelabbeek / Ber Slangen / Lambert Last / Mia lemmens – Last / Breur Moenen / Ed Schijlen / Mia Meertens – van Es

Zondag 25 november Christus Koning van het heelal

24^e Zondag door het jaar: Ceciliafeest Gele Rijders

10.30 Voor alle levende en overleden leden van Harmonie de Gele Rijders / Eveline Hindi / 5^e jaardienst Richard Holtz / jaardienst Zuster Gemma Govers / Sjra Janssen / Leon Gilissen / Bella Habets – Bronckers / Anton Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Truus Wolters / Zuster Meriam / voor de overledenen van de fam. Claessens

Maandag 26 november

09.00 Pater Jeu Jenniskens smm

Dinsdag 27 november

09.00 Michel Somers

Woensdag 28 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Ernest Spronken

Zaterdag 1 december

19.00 Truus Thieman – Crapels / Marie Bijlders – Walthie / Rita Thomissen – Wetzels / Mayke Loffeld – Mertz / Nol Coenen / Annie Sanders / Zeswekendienst Guus Antes

Zondag 2 december Eerste zondag van de Advent

Eerste zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zuster Clementine Haan / Pastor Jan Linke / voor de overledenen van de fa. Steps – Colaris / Jean en Thea Savelberg- de Jong / Eveline Hindi / zeswekendienst Sjef Schuman / Hanny van Zeyl – v.d. Linden en Harry en David van Zeyl

Maandag 3 december

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria / voor de overledenen van de fam. v.d.Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 4 december

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 5 december

18.30 Rozenkrans

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems

Vrijdag 7 december Eerste vrijdag van de maand

09.00 Deken Hanneman

**Zaterdag 8 december Feest van de Onbevleete Ontvangenis
van Maria Wijding van de nieuwe bisschop in Roermond**

19.00 Jo Geron / Truus Gense – Daems / Ber Haagmans / Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Corry Lemmens – van Sloun / Anna Patist / Gerrit Zwackhalen / Cor Kanters / Patricia en Sylvano Zwackhalen

Zondag 9 december 2^e Zondag van de Advent

Gastkoor Circolo Sardo ‘Sardegna’

10.30 Voor de intenties die in de oudste stichtingen zijn aangegeven / jaardienst mw. Anna van de Weijer / Eveline Hindi / Ber Heugen / 20^e jaargedachten Peter Coenen / overleden leden Italiaanse vereniging Sircolo Sardegna / Jo Leenders en Jo Leenders – v.d. Brink / Josephina Leenders – Hoenen

-----**A P O T H E E K**-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,
Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)